

Al wie in Mij geloof, zal leven in eeuwigheid.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

Leonce VAN WAMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

Zulma DE NAEYER.

Geboren te Munkzwalm, de 19 november 1894 en er godvruchtig overleden, de 14 augustus 1961.

Versterkt door de H. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerde N.M.B.S. — Gemeenteraadslid.

Oudstrijder 1914-1918.

Voorzitter Vuurkruisenbond, afdeling Munkzwalm

Vereerd met verscheidene burgerlijke en militaire eretekens.

Na maanden lang gelouerd te zijn door het lijden, heeft hij zijn schone ziel aan zijn Schepper teruggeschonken.

Hij was dóór en dóór eerlijk in zijn levenswandel. Een trouwe vriend, en een echte kameraad voor de vele oudstrijders die met hem in de loopgrachten hadden gestaan. Daar in het slijk van de IJzer had hij geleerd wat kameradschap betekende; vele jaren lang heeft hij zich ingespannen om op de bres te staan voor de rechten van gesneuvelden en overlevenden, opdat het land niet zou vergeten wat het verschuldigd is aan de „piot" die 4 jaar stand heeft gehouden in de tragische IJzervlakte.

Mijn dierbare Echtgenote, ik dank U om de gelukkige jaren die wij mochten doorbrengen. Wij hebben alle beproevingen en vreugden samen gedragen, en éénmaal zullen we weer verenigd zijn in de Hemel.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik heb gedaan wat ik kon om U gelukkig te maken. Blijft in vrede met mekaar leven, en vergeet niet voor mijn zielierust te bidden. Mijn lieve dochter, kloosterlinge-missionaris, op uw gebed reken ik in 't bijzonder.

Kameraden oudstrijders, tot weerziens op het eeuwig appel bij God!

Jezus, Maria, Jozef.

(300 d. afl.)

Mevrouw Leonce VAN WAMBEKE, geboren Zulma DE NAEYER;
Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN WAMBEKE-OCKERMAN
en kinderen;

Eerwaarde Zuster Marie-Læta der Zusters van Maria te Pittem, in de
wereld Meijuffer Margareta VAN WAMBEKE.

Mijnheer en Mevrouw Alois VAN WAMBEKE-OOMS en kinderen;

Mijnheer Heloïs-Kamiel VAN WAMBEKE;

Meijuffer Thérèse VAN WAMBEKE;

De familiën VAN WAMBEKE, DE NAEYER, BECAUS en VAN
DE VELDE,

*danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden, betoond bij hun rouw.*

Drukk. A. Darragas, Munkzwalm, Tel. 490.59