

Dat het eeuwig Licht hem verschijne.



Bid voor de ziel van Mijnheer

Leon VAN WAMBEKE

echtgenoot van Mevrouw

MARIA ALICE DE VLEESCHOUWER

geboren te Zegelsem op 3 augustus 1902 en plots tot de Heer teruggeroepen te Sint-Lievens-Esse op 2 september 1974, gezalfd met de H. Olie.

Hoe gelukkig en voorzichtig is hij, die nu zo tracht te leven als hij wenst bevonden te worden in het uur van de dood.

(Navolging van Christus)

Hij zal in rechtvaardigheid voor Gods aangezicht verschijnen en verzadigd worden met Gods heerlijkheid. Psalm 16.

In zijn leven heeft de dierbare overledene zich toegewijd aan de dienst van de medemens door niet alleen als onderwijzer de wetenschappelijke vakken aan de kinderen te leren, maar ook hen te overtuigen, door zijn woord en door zijn voorbeeld, van de goedheid en de trouw van God.

Ten dienste van God en van zijn kerk heeft hij gestaan want de luister van Gods huis en het verzorgen van de liturgische gezangen gingen hem ter harte.

Zijn kristelijke levenswandel wordt nu beloond door de rechtvaardige en barmhartige God. Genodigd is hij aan de maaltijd des Heren en zingt er nu met het koor der en-

gelen het lof- en danklied ter ere van God de Vader.

Dierbare echtgenote, onze hoop van nog vele jaren samen te genieten van de herfst-dagen van ons leven is niet in vervulling gegaan. De mens wikt maar God beschikt. Bij Hem ligt ook uw troost. Ik dank u oprecht voor al het lief en leed dat wij samen in onderlinge eenheid hebben gedragen. Wij zien elkander weer in de hemel.

Dierbare familie en kennissen, gedenk mij in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.



Mevrouw Leon VAN WAMBEKE,
De families VAN WAMBEKE,
DE VLEESCHOUWER,
VAN DEN DRIESSCHE en
TUYPENS,

danken U oprecht voor de blijken van deelneming in hun rouw.

uitgever : Johan Matthijs - St.-L.-Esse.