

Als pelgrims zijn wij op deze aarde : want wij hebben hier geen blijvende woonplaats, maar zoeken een toekomende.
Hebr. XIII 14

†

Wees indachtig in uw gebeden de ziel van juffrouw

Maria-Irena Van Wambeke

dochter van wijlen August en Marie De Buzerie.
Geboren te St Blasius-Boekel, de 19 mei 1893 en aldaar zeer godvruchtig overleden, de 29 april 1961.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen.

Des menschen gangen worden door de Heer bestuurd : hoe zou dan iemand kunnen weten wat hem op zijn levensreis zal overkomen.
Ps. XX 24.

Met een rechtschapen gemoed en een levendig geloof bezielt, diende zij God in de eenvoud des harten. Zij zocht slechts te kennen wat aan het Goddelijk Hart het aange-naamst was : dagelijks het H. Misoffer bij te wonen en de gever van alle goed te ontvangen. Zij deed het met de grootste getrouwheid. Gelijk Maria hare nicht ging helpen, zo heeft Maria-Irena gans haar leven besteed ten dienste van hare naaste.

Zalig zijn de barmhartigen want zij zullen barmhartigheid verwerven.

Mijn goede zuster en gij allen bloedverwanten, weest mij indachtig in uw godvruchtige gebeden.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust.
(7 j. & 7 quadr. afl.)

Mijnheer Prosper VAN WAMBEKE-VAN LIERDE†, kinderen en kleinkinderen :
Mr. & Mevr. Aloïsa VAN WAMBEKE-VAN DE VIJVER, kinderen en kleinkinderen ;
Mevrouw weduwe Alfons BROWAEYS-VAN WAMBEKE, kinderen en kleinkinderen ;
De families : VAN WAMBEKE en DE BUZERIE ;

danken U van harte voor de blijken van geneegenheid en gebeden, betoond bij hun rouw.