

O dood, waarom zou ik vrezen, daar gij mij de poort opent voor het eeuwig leven.



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

MEVROUW

**Maria-Emma VAN WAMBEKE**

echtgenote van de Heer

**Armand DE RUYVER,**

geboren te St.-Maria-Oudenhove op 8 februari 1919 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 19 maart 1978, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

---

Dank zij de kruisdood van Kristus, onze Heer, is onze dood minder pijnlijk. Hij is immers ons voorgegaan en heeft ons door zijn heerlijke Verrijzenis de zekerheid gegeven dat wij ook eenmaal tot een nieuw en eeuwig leven zullen herboren worden.

Met deze gedachte aan haar eeuwige bestemming is onze dierbare overledene door het leven gegaan. Ze was goed en rechtvaardig, eenvoudig en zachtmoedig in de omgang met de vele mensen die zij dagelijks ontmoette.

Toen de ziekte haar lichaam ondermijnde, stelde zij haar vertrouwen op God en verenigde zij zich met de lijdende Kristus in de communie.

Wij bidden nu voor haar dat zij zou mogen delen in het verheerlijkte leven van Kristus en van zovelen die ons zijn voorgegaan.

Bemide echtgenoot, ik dank u voor uw steun en uw kommervolle zorgen, vooral tijdens mijn ziekte.

Bemide kinderen en kleinkinderen, denkt nog dikwijls aan mij in uw gebeden : moge de Heer u zegenen en gelukkig maken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families VAN WAMBEKE, DE RUYVER,  
KINDT, FLAMEE, GOSSEYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

---

Drukk. L. De Ruyver - Brakel