



De Rust en de Vrede van de Heer
is gekomen voor
MEVROUW

MARIE-ALICE VAN WAMBEKE

weduwe van Mijnheer
JOZEF HAEGEMAN

geboren te Zegelsem op 6 februari 1892, is zij vol vertrouwen opgegaan naar de Vader, te Opperbrakel, op 13 december 1966, gesterkt door het Sakrament van de zieken.

In de tijd van Verwachting, is de Heer gekomen. En met Hem, de Vreugde, die komt van de Vader, en die niemand ooit nog zal ontnemen aan haar die ons zo dierbaar was. Diep kristelijk van huis uit, heeft moeder geleefd in de grote Verwachting naar het Volle Leven. Zo is zij ons vóórgegaan en zo zal haar nagedachtenis ons dierbaar blijven. De gehele weg van Kristus is zij gegaan. De weg van vertrouwen in de Vader, waar zij haar diepste kracht en geluk vond. De weg van het kruis, waar zij gelouterd werd en geheel voorbereid voor het zuivere Geluk van de hemel. Die weg is zij gegaan voor ons, met de moed en de offervaardigheid van een ware moeder.

Lieve kinderen en kleinkinderen, uw geluk was mijn zorg en mijn vreugde. Moogt gij, samen met al mijn dierbaren, uw kracht vinden bij de Heer, om ook de weg te gaan die ik u getoond heb en langswaar wij elkaar zullen weerzien, bij Hem, Die ons zegt geen zorgen te hebben : Onze Vader.



De families VAN WAMBEKE, HAEGEMAN, VAN
DEN DRIESSCHE en GABRIELS,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken
van kristelijke deelneming en
DANKEN U

Drukk Jos. De Vleeschouwer, Neerstr. Nederbrakel