



De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen,
ons lied is kort en broos.

WIL IN UW GEBED GEDENKEN

Marie Madeleine Van Wambeke

echtgenote van

Cyriel Polet

geboren te Kwaremont op 29 november 1894
en godvruchtig in de Heer ontslapen
te Kwaremont op 20 december 1984,
gesterkt door het Sacrament van de zieken.

Moeder Marie Madeleine is Kerstmis gaan
vieren bij de Heer zelf, nadat zij stille heeft
geluisterd om te horen dat Hij naderde.

Onder de laatste herfstzon, bij de eerste kou,
stil en rustig, ben je gegaan. Onafwendbaar,
zoals alles toch eens eindigen moet.

Een leven van stilte, luisterend naar wat je
bekommerde. In eenvoud steeds op het achter-
plan blijvend, trouw aan de waarden uit je
jeugd, waar wederzijds respect en hard werken
het bestaan uitmaakten, waar klagen als een
zwakheid werd aanzien.

Steeds luisterend naar wat anderen bezig-
houdt, stil over je eigen problemen, steeds
zorgend voor de toekomst : «Doe wel en zie
niet om.»

Zes kinderen grootgebracht tot volwassen
mensen die steeds graag weer eens naar huis

kwamen ; met één van je jongens nu weer sa-
men in eeuwigheid.

Opgenomen in het gezin van één van je an-
dere jongens, omringd en verzorgd door je lieve
schoondochter en kleinkinderen.

Leven deed ze graag.

In grote zorg voor haar goede Cyriel, haar
kinderen, haar kleinkinderen, vooral fier en te-
recht op haar dochter : Zuster Martina-Simonne.
Ze kon ook lijden. Fijn lijden, samen met de
Heer Jezus ! Een degelijk mens was ze. Een
goed mens was ze.

Behoedzaam, maar diep gelovend is zij heen-
gegaan om het eeuwig «mens-woorden» te vieren
bij haar Schepper en bij Maria, de moeder van
de Mensgeworden liefde van God. De mateloze
zorgen van haar kinderen ontgroeid. Haar God
tegemeet. Haar geliefden achterna.

Van Kerstmis naar Pasen.

Van de kribbe naar het Kruisende Verrijzenis.
De weg van moeder, van mij, van elke mens.

Dank U Heer, om het grote voorrecht dat
moeder ONZE moeder was.

«Stille nacht, heilige nacht. Alles slaapt.
Slaap in hemelse rust, in eeuwige rust.»

Haar echtgenoot, kinderen en kleinkinderen
danken.

Rouwdienst Aelvoet, Ronse