

Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen!



GEDENK IN UW GEBED

MEVROUW

VAN WAMBEKE

Maria-Theresia

ECHTGENOTE VAN DE HEER

VAN MELCKEBEKE Georges.

Zij werd geboren te St-Goriks-Oudenhove
op 14 september 1899.

Zij keerde tot de schepper terug
op 2 juni 1975.

Zij ontving de ziekenzalving.

Het leven van de mens is als een bloem. Mooi
rustig, schoon om aan te kijken... maar kort.
God is de vader van alle leven. Hij heeft zijn
kinderen uit liefde gemaakt om hen, in een an-
der bestaan, eeuwig gelukkig te maken.

Het was een zeer goede echtgenote, een be-
grijpend mens en een dienstvaardige buur.
Als gelovige vrouw heeft zij getracht iedereen
te helpen, onbaatzuchtig. Zij heeft niet op een
beloning in deze wereld gerekend. Zij deed
het uit eerbied voor God, uit solidariteit met de
medemensen.

Haar geloof stond niet buiten of boven haar
leven. Zij bewoog zich voor het aanschijn van
de Heer. Haar zondagmis gaf haar de taak
voor de Verrezenen te getuigen, goed te doen
naar zijn voorbeeld, te ijveren voor Zijnvrede
waar Kristus zo vaak over spreekt.

Beste echtgenoot, heb dank voor alles wat Gij
voor mij deed. Samen waren wij zo gelukkig.
Het leven was een feest voor ons beiden. Graag
zou ik mijn taak van echtgenote nog lange jaren
blijven vervullen zijn... Onderwerpen wij ons
aan de Wil van de Heer. Het kan wel eens
hard zijn. Maar vergeet het niet : de Heer blijft
ons met zijn steun nabij. Beste Familieleden en
Vrienden, dit is slechts een kort afscheid. Bidt
voor mij, ook ik zal voor U bidden bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Georges VAN MELCKEBEKE,

De families VAN WAMBEKE,
VAN MELCKEBEKE,
VAN WAMBEKE,
HAEGEMAN

zijn zeer erkentelijk voor
uw blijken van kristelijke
deelneming en danken U.

Druk L. Jooris-Brewaeycs, Zottegem