

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Joa. XI,25

† **GEDENK IN UW GEBED**

DE ZIEL VAN MIJNHEER

MICHEL, REMI VAN WAMBEKE

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

GERMAINE PANDELAERE

geboren te Ste-Maria-Horebeke den 1 Maart 1895, en in de Heer ontslapen te Gent den 22 October 1951, gesterkt door de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

'k Geloove dat Hij leeft, die 't leven schiep en elk verwekken zal die ooit ontsliep en scheen in 't graf te dalen.

'k Geloove dat het loon de werken dekt en onverwijld vergeldt, ja, verder strekt dan 's levens wijdsten palen.

'k Geloove dat gij, vader, moe gewrocht en moe geleden, eindelijk los gerocht van 's werelds dienstbaarheden,

in Hem nu rust, in wien ge christen wierdt, en, met geloof en liefde en hoop versierd, zijt in Gods Rijk getreden.

'k Geloove dat, op de oude rots gestaan, gij waardig zijt dit leven doorgaan en zijt alsnu gerezen

waar, vader, gij ons allenszaam, trouwen en goed, naartoe wenkt, en voortaan verlangen doet om weer bij U te wezen. G. G.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen in U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Huis Van Caeneghem, Langemunt, 33, Gent

Mevrouw Michel VAN WAMBEKE, geboren Germaine PANDELAERE,
Mijnheer Jeroom VAN WAMBEKE,
Mijnheer Arthur VAN WAMBEKE,
Mijnheer Thérèse VAN WAMBEKE,
Mijnheer André VAN WAMBEKE,
Mijnheer Firmin VAN WAMBEKE,
Mijnheer Pierre VAN WAMBEKE,
Mijnheer Ermiel VAN WAMBEKE,
De familiën VAN WAMBEKE, PANDELAERE, D'HAeyer, LEMARCO,
BOURGOIS.

*gevoelig getroffen door Uw blijken van deelneming
in hun diepe rouw, danken U van harte.*