

Er is geen verwachting van leven,
tenzij in de dood van het zaad,
wij moeten de aarde vergeven
dat zij ons sterven laat. (W. Barnard.)

†

Gedenken wij dankbaar de Heer

Florent-Jozef VAN WANZEELE

echtgenoot van Mevrouw
Germaine VEKEMAN

geboren in Oudenaarde, 26 september 1911,
en in de Heer ontslapen te Zottegem, 27
juli 1986. Gesterkt door de genademiddelen
van onze Moeder de H. Kerk.
Oud-strijder 1940-1945, en veremerkt met
verscheidene ertekens.

Een mens zit vol spanningen van tegenstrijdigheden. Een mens kan niet zonder de medemens, en in de ontmoeting van de andere ligt een groot deel van de vervulling van het menselijk bestaan. Tevens wordt dit telkens weer verbroken, zoals nu, bij sterven en eindigen van wat onze menselijke relatie was, van man en vrouw, van vader en kinderen, van vriend en buurzaamheid. Hoe twee mensen tegenover elkaar staan, is telkens weer uniek, telkens eenmalig in de geschiedenis, want elke mens is maar eenmaal, en elke menselijke relatie is tussen twee eenmalige mensen. Is het daarom dat sterven zo pijn doet? Is het daarom dat wij ons herinneren wat opbouwend is geweest in de menselijke betrekkingen? Wellicht daarom zal Florent voortleven in onze herinneringen als de man en echtgenoot, waarvan wij de attentievolle aandacht zullen bewaren, zijn goed zijn voor ons, en zijn één zijn in de kring van ons gezin.

Daarom ook zullen wij ons altijd herinneren wat een goede vader hij was, en hoe bindtekens van genegenheid ons samenbracht, en wederzijdse gehechtheid en groot vertrouwen een band deed groeien die wij in herdenken bewaren en koesteren.

Niet alles was altijd zoals het moest zijn, zoals mensen het zouden willen, wanneer wij terugdenken aan de harde dagen van oorlog en wegvoering, aan dwangarbeid en de angst van die dagen.

Wij danken u, want gij zijt een groot menselijk geschenk geweest voor ons, uw werklust en uw wil om op te bouwen, was op ons geluk gericht.

Soms vergeten wij de diepste dingen, maar op momenten als deze komen ze in grote vragen op ons af. Wij denken er zo weinig aan, maar juist nu willen wij het ons herinneren, wij willen het nu zeggen zoals wij weten dat het is: niet alleen wij, uw mensen van dicht bij u herinneren ons, maar achter en boven alle menselijk gebeuren is er een oneindige aandachtigheid, die niet vergeet, en meer dan mensen kunnen vermoeden of waar maken, redt, herstelt, herschept en leven geeft.

Mevrouw Germaine Vekeman, kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen,
De families Van Wanzele - Vekeman -
Bruyneel - De Loor,

danken U voor de blijken van deelneming
betoond bij deze pijnlijke rouw.

Rouwc. 'Funeralia', Zwalm - (055) 49 93 54