

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
**AMATUS VAN WASSENHOVE**

Echtgenoot van

**MARIE VAN WYMEERSCH**

Geboren te Parike, de 10 September 1860,  
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Nederbrakel,  
de 25 Januari 1950.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van het H. Hart,  
en van het Xaverianengenootschap.

Hij is een zachten dood gestorven, want het is  
zoet te sterven als men wel geleefd heeft. Voor de  
rechtvaardigen is de dood het einde hunner kwelling-  
gen, de deur van het ware leven, de voltrekking van  
de zegepraal en de ingang van een volmaakte ge-  
rustheid!  
H. Bern.

De Heer heeft hem begunstigd met een gezegende  
ouderdom, negentig jaren in een bloeiende gezond-  
heid, dit is wel een uitzonderlijke zegen! Jaren van  
vlijtig en naarstig werken voor zijn gezin, jaren van  
verwerdende rust en gebed. Steeds heeft hij getracht  
Gods wil te volbrengen en volgens zijn geboden te  
leven.

Daarom mogen wij op hem toepassen deze troos-  
tende woorden: " Gelukkig de mens die de Heer ge-  
diend, zijn geboden onderhouden en het kwaad ge-  
vlucht heeft; zonder schrik noch vrees zal hij zijn  
laatste uur zien naderen en de kroon des hemels zal  
zijn erfdeel zijn.

Duurbare echtgenote, God heeft ons gezegend in  
ouderdom, in goederen, in liefde tot elkander en voor  
onze kinderen. Laten wij Hem daarvoor danken! Ook  
aan het langste leven komt een einde; ik verwacht U  
ook bij God, in Hem en bij Hem zullen wij samen het  
opperste geluk genieten.

Geliefde kinderen, bewaart mijn aandenken in uw  
hart en bidt voor mij. Blijft de troost van moeder en  
de Heer vergelde U wat gij voor ons, oude mensen,  
hebt gedaan.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U!  
300 d. afl.

---

De Familiën VAN WASSENHOVE en  
VAN WYMEERSCH,

danken U voor de blijken van kristelijke  
deelneming en gebeden, betoond bij het  
afsterven van Mijnheer

**AMATUS VAN WASSENHOVE.**

---

Dr. De Ruyver-De Ruyver, Nederbrakel.