

Troostvol is de dood van hen, die goed geleefd hebben : het einde van hun arbeid is het begin van de eeuwige rust.

†

Vroom aandenken aan
mevrouw

Helene Van Wassenhove

weduwe van

Hector Vanden Meerschaut

geboren te Parike op 12 oktober 1898
en godvruchtig overleden in de H.
Hartkliniek te Geraardsbergen op 17
augustus 1985, voorzien van de laatste
troostmiddelen onzer Moeder de H.
Kerk.

—
Voor uw aanwezigheid en gebed
danken U de families :

Van Wassenhove, De Wolf,
Vanden Meerschaut en Soleme

Op een hoge leeftijd is deze overledene als een gelovige vrouw in de Heer ontslapen. Werkzaam en godsdienstigheid waren in haar leven met elkaar verbonden. Ook heeft zij de beproevingen gekend vooral sedert de dood van haar man. Het niet meer kunnen was voor haar het zwaarste kruis dat zij te dragen had. Toen kwam de laatste tocht naar het ziekenhuis, de stilte en niettegenstaande haar hoop op beterschap, het einde.

Moge zij met Maria en met alle engelen en heiligen worden opgenomen in de heerlijkheid van Gods huis.

Duurbare zoon, heb dank voor de last die gij gedurende de laatste levensmaanden van mij te dragen hebt gehad. Bid voor uw moeder, in de hoop elkaar eens weer te zien.