

Mijn lichaam is bezweken: Heer gij zijt mijn hoop
en mijn aandeel. Ps. 18



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

RICHARD VAN WASSENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

Sylvie Labeau

geboren te Parike, de 26 Maart 1902 en overleden
te Everbeek, de 25 Juni 1955, voorzien van de HH
Sacramenten en de Pauselijke zegen

« in articulo mortis. »

God heef: het tegewoordig leven met ellenden
vervuld, opdat wij de waarde van het toekomstige
hoogschatten. H. Ephr.

Waarom was mijn ziekte zonder hoop en bleef
ze ongeneesbaar? Omdat Gij, o Heer, gehandeld
hebt volgens uw Goddelijke Wil.

Deze man was on-eveinsd en gediensig. Nooit
zou hij zijn hulp geweigerd hebben. Dat was het
kenmerk van zijn karakter waardoor hij veel
vrienden won.

Dierbare Echtgenote, gij waart de grote troost
die God mij gaf in mijn lijden. Heb dank voor uw
liefdevolle toewijding en zorgen en uw groot ge-
duld met mij. God zal het u lonen met eenmaal
een blij wederzien bij Hem in de hemel.

Beminde Kinderen en Bloedverwanten bewaart
mijn aandenden in uw hart en vergeet mij niet in
uw gebeden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qu. afl.

H. Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer
en meer beminne. 300 d. afl.

De familiën

VAN WASSENHOVE, LABEAU,
DE WOLF en VAN DE VOORDE

zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw A. Modde, Everbeek.