

God, Gij zijt mijn Vreugde en mijn betrachtig.

UW GEBED GELEIDE OP HAAR TOCHT
NAAR DE EEUWIGHEID

MEVROUW

Maria Magdalena VAN WAUW

weduwe van de Heer

Joseph Philbert DE VOS

geboren te Bazel (Waas), de 22 maart 1895 en
godvruchtig overleden in de St. Franciscuskliniek
te Brakel, de 16 september 1976, gesterkt door
de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.



**De families VAN WAUW, DE VOS, DE MEYER
en VAN DER STICHELEN,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. De Vos, St.-Martens-Lierde

Heer, welgemeend danken wij U, omdat Gij
ons met zulk een blijmoedige en offerbereide
moeder hebt bedacht. Gij, Heer, boetseerde in
haar een ongekunsteld maar niet minder fijn-
voelend hart. Iets van Uw liefde straalde in haar
genegen omgang met haar gebuurte, vrienden en
kennissen uit de « Derde Leeftijd » ; iets van Uw
goedheid in haar omgang met haar kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, die meteen
haar geluk uitmaakten.

Vroegtijdig werd haar echtgenoot haar ont-
nomen. In het harde werk van iedere dag heeft
zij zich volledig ingezet voor haar gezin. Eigen
beproevingen kwamen haar dan ook treffen en
hebben haar gelouterd maar toch bleef ze altijd
even moedig en vol levensvreugde : « dat zal dan
ook wel ne keer beteren... »

Duurbare kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik dank U voor uw genegen hulp-
vaardigheid vooral de laatste maanden in mijn
zo geliefde woning, die ik dan moest verlaten
voor méér geneeskundige hulp. Meteen dank ik
ook in het bijzonder de Zusters en het verple-
gend personeel. Ik heb dit leven verlaten voor
een schoner en beter, het eeuwig leven ! Bidt
voor mij opdat Ik van daaruit Uw aller voor-
spreekster mag worden.

Beste gebuurte en zelfde leeftijdsvrienden, tot
weerziens bij de Heer !