

'n Schoon, eenvoudig mensenleven,  
zo boordevol dienstvaardigheid.  
Zij heeft in simpelheid geweven  
en eindelijk haar stuk gegeven  
in 't Vaderhuis. Zij was bereid. (L.V.)

†

VROOM AANDENKEN

aan Mejuffer

**Esther Maria VAN WAUWE**

dochter van wijlen

**Frans VAN WAUWE en Maria GOSSELIN.**

Lid van de derde orde van de H. Franciscus  
Biddend lid van het Maria Legioen  
en andere godvruchtige genootschappen.

Geboren te Temse op 8 juli 1901  
en godvruchtig overleden te Tielrode  
op 15 november 1975.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo  
mortis».

Esther was de oudste uit een kinderrijk  
arbeidersgezin. Toen ze dertien was sloeg  
de kinderverlamming toe met een blijvende  
handicap. Deze tegenslag belette haar  
niet om blijmoedig en werkzaam door het  
leven te gaan. In het grote huishouden

deed ze meer dan haar deel, vooral als  
naarstige en vaardige naaister.

Liefdevol stond zij moeder en haar jongste  
zuster bij in hun langdurige ziekte.

Wat haar als gelovige vooral kenmerkte  
was een veelvuldig en betrouwend ge-  
bedsleven. Bidden was voor haar een  
echte noodwendigheid. Al de grote noden  
van Kerk en wereld waren als zovele uit-  
nodigingen tot bidden.

Tijdens haar lange ziekte kwam er niet  
één klacht over haar lippen. Zij toonde  
zich dankbaar voor elk bezoekje en vooral  
voor de goede zorgen der Eerwaarde  
zusters van het rustoord.

Esther, we twifelen er niet aan, dat de  
Heer, die gij zo trouw hebt gediend, nu  
reeds uw beloning is. Vergeet niet ons bij  
God en Maria aan te bevelen. Dank voor  
uw stichtend voorbeeld.

---

Uw blijken van deelneming schonken ons  
veel troost en Uw gebed was een kostbare  
hulp voor onze geliefde overledene.

Daarvoor danken U van harte :

De families VAN WAUWE en GOSSELIN..

---

Druk. De Maeyer-De Bock & Co p.v.b.a. Temse - Begrafenisondernemer Gyselincx