

Ik ben de Verrijzenis en het Leven.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVROUW

**Augusta Maria
VAN WAYENBERG**

echtgenote van de Heer

JULES VAN SCHOORS

geboren te Goeferdinge op 25 oktober
1901 en godvruchtig overleden in de
kliniek der H. H. Harten te Ninove op
2 november 1974, voorzien van de
H. H. sacramenten der stervenden.

In dagelijks werk, stil gebed, wijs overleg
en soms diepe kommer en pijn gaat het ge-
zinsleven van vele moeders ongemerkt voorbij
aan de ogen van de mensen en de wereld.

De rechtvaardige God verwacht ook van elke
mens geen grote dingen en geen heldendaden.
Hij geeft alleen ieder mens de kans, ieder
volgens zijn natuurlijke bekwaamheid, om in
het leven een opdracht te ontdekken die een
apostolaat op zichzelf vormt, dat we de Heer
als een mooie vrucht ten offer kunnen aan-
bieden.

Ook deze goede echtgenote en moeder heeft
in stilte en gelatenheid al haar zorgen en las-
ten van het dagelijks leven de Heer opgedra-
gen.

Wij bidden U Heer, laat al het lijden en de
lasten van deze moeder een loutering zijn voor
haar zwakheden en neem haar op onder uw
uitverkorenen.

Geliefde echtgenoot, graag hadden we samen
nog enkele jaren willen genieten van een wel-
verdiende rust, doch Gods wil geschiede. Heb
dank voor uw liefde en trouw en laten we in
gebed verenigd blijven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
U allen voor uw genegenheid en vriendelijke
attenties. Gedenk mij regelmatig in een vroom
gebed.

De families Van Wayenberg, Van Schoors,
Van Wymeersch en de Turck

danken U zeer om uw gebeden
en vele blijken van deelneming.

Druk. Van Der Bracht A., Voorde.