

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
Mevrouw Julia Van Wayenberg

echtgenoot van  
Mijnheer Cyriel Van Den Bossche

geboren te Overboulaere, den 15 Maart 1894,  
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Oudenaarde,  
den 1 April 1943,  
versterkt door de Heilige Sakramenten der stervenden.

Wij weenen en treuren om onze geliefde echtgenoot  
en moeder, die ons met den slag werd ontnomen en aan  
onze liefde ontrukkt in den vollen levensbloei der jaren...

Met een voorbeeldige verduldigheid heeft zij den last  
van 't leven doorgemaakt, overtuigd zijnde van de waar-  
heid: dat wij vele klippen moeten omvaren vóór het einde  
onzer levensreis te bereiken.

Zij leefde als een echte moeder slechts om haar gezin,  
was vreedzaam en stichtend; en allen die met haar in aan-  
raking kwamen getuigden van haar rechtschapen en rond  
borstig karakter.

*Duurbare echtgenoot*, ik had gedacht nog lange  
jaren vreedzaam met u te mogen slijten, doch God heeft  
er anders over geschikt, aanbidden wij zijn H. Wil. In  
den geest blijf ik bij u, en help u. En gij, mijne *kinderen*  
en *kleinkind*, eert uw vader al de dagen zijns levens,  
staat hem in alles bij, blijft vereenigd onder elkaar en  
vergeet mij niet in uw gebeden.

Beste *ouders*, *broeders* en *zusters*, ontvang mijn  
laatste bliken van genegenheid en tof waerziens hier-  
boven in het vredige vaderland...

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid. 300 dag. afl.

R. I. D.

Druk. Vande Velde, Leupegem.

Mijnheer CYRIEL VAN DEN BOSSCHE ;  
Mijnheer Roger DE CLERCQ-VAN DEN BOSSCHE en zoon Lucien ;  
Mijnheer Theophil VAN WAYENBERG-VAN DER ZWALMEN ;  
De familien VAN WAYENBERG, VAN DEN BOSSCHE, VAN DER  
ZWALMEN, VAN DEN NEUKER, GOUWBLOMME, DE LANOIT,

*DANKEN innig om Uwe gebeden  
en blijken van deelneming...*