

Vrees niet, want Ik heb U vrijgekocht. Ik heb
U bij uw naam genoemd; gij zijt de mijne.

Is. XL III 1

†

ZALIG AANDENKEN AAN

MEVROUW

**Paula Maria
VAN WAYENBERG**

echtgenote van de Heer
GUSTAAF CORIJN

geboren te Idegem op 15 maart 1921 en god-
vruchtig overleden in het H. Hartenziekenhuis
te Ninove op 4 oktober 1981, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Heer ontvang uw dienares in de plaats der
zaligheid, die zij van Uw barmhartigheid ver-
hoopt. Verlos Heer de ziel van uw dienares
van alle smarten.

Eenvoudig in haar omgang met de mensen,
minzaam, goedhartig en offervaardig, zocht ze
steeds wel te doen uit liefde tot God, die ze
voor ogen hield en met oprecht hart beminde.

Als getrouwe echtgenote bracht ze vreugde en
minzaamheid aan haar man, en vervulde heel
zijn leven met vrede en voorspoed.

Zij aanvaarde met volle onderwerping en vurig
geloof al hetgeen de Heer haar overzond en
bewaarde de vrede in de beproeving. Met taaie
wilskracht en nooit vermoeide ijver was ze
een voorbeeld van plicht en eenvoudig geloof,
werkende in stilte als een gebed die de Voor-
zienigheid haar leerde opdragen om haar zelf

te heiligen en haar omgeving in eenvoud en
sterkte te stichten.

Beminde echtgenoot, ons scheiden valt pijnlijk
en droevig. Bij de Heer blijf ik met u onzicht-
baar verenigd in alles wat u overkomt.

Geliefde kinderen en kleinkind, uw oprechte
liefde heeft mij zoveel genoegen bezorgd. Wees
een troost en steun voor vader.

Beste familieleden, vrienden en geburen, ik
verwacht nog een laatste vriendendienst van u.
Bid voor mij en help mij door uw offer en
gebed, opdat ik deel moge hebben in de heer-
lijkheid van de verrezen Heer.

De families **VAN WAYENBERG, CORIJN,**
FREDERICK en **DE NAUW,**

danken U oprecht voor de blijken van
innige deelneming in hun rouw.

Druk. Van Damme P., Voorde. Tel. 054-33.89.90
Begraf. Galle Rudy, Ninove. Tel. 054-33.22.21