

GELOOFD ZIJ JESUS-KRISTUS

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Elodie Van Wayenberge

weduwe van Mijnheer

Petrus Eeckhout

geboren te St.-Maria-Lierde, op 29 november 1880.
en er godvruchtig overleden op 20 oktober 1964.
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken
en der stervenden
en de Pauselijke zegen « in articulo mortis ».

De hoge ouderdom is een erekroon wanneer
ze op de weg der rechtvaardigheid wordt
gevonden.

(Uit het Boek der Spreuken).

Vrij verrassend was dit heengaan van iemand
die na noeste arbeid en een schone oude
dag zo plotseling door de Heer wordt ge-
roepen. Van haar krachten heeft zij veel
gevraagd en wilskrachtig wist zij zich steeds
door te zetten. Het welzijn van haar kinderen
had zij steeds voor ogen en niets was haar
daarvoor te veel. Zij was geen wekeling die
zich gewonnen gaf bij ongesteldheid of
moeilijkheid.

Als oprechte kristene vrouw, die trouw was
aan haar gebed, heeft zij geduldig en met
onderwerping de miseries van de oude dag
gedragen. Zij zal haar loon niet ontgaan bij
de Vergelder van alle goed.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familie-
leden, hebt dank voor Uw genegenheid en
goede zorgen. Ik verlaat deze wereld om
binnen te treden in het eeuwig geluk waar
ik voor u zal bidden. Blijft ook gij mij
gedenken in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid !



Uw deelneming in de rouw en Uw gebeden voor onze
dierbare overledene waren ons een troost en een
kostbare hulp.

Daarom danken wij U van harte.

De Familiën VAN WAYENBERGE,

EECKHOUT,

DE POORTER,

VAN EGGELEN,

Uitg. L. Surdiacourt, St.-Maria-Lierde