

Het is een zalig en heilzaam gedacht voor de overledenen te bidden, opdat ze van hun zonden ontlagen worden.

+

BID VOOR DE ZIELERUST
VAN MIJNHEER

Ernest-Jozef Van Wayenberge

Echtgenoot van Mevrouw
Maria - Rachel Pilate,

geboren te Goeferinge de 19 Maart 1898 en overleden te Overboelare de 27 Juli 1953, gesterkt door de laatste Heilige Sacramenten der stervenden.

Opgéeïste 1914'18.



De ware wijsheid bestaat in hier op aarde zo te leven gelijk men op zijn sterfbed zou wensen geleefd te hebben.

De duurzame overledene was voor iedereen een getrouwe vriend en voor zijn huisgezin een voorbeeldig echtgenoot en verdienstelijke vader.

Bemide echtgenote, duurzame kinderen en kleinkinderen, het was mijn vreugde door uwe warme genegenheid omgeven te zijn. Graag had ik nog een tijdspanne het leven met u gedeeld, maar God, de meester van het leven, riep mij tot zich. Dat zijn H. Naam gezegend zij. Bemint en dient God uit gans uw hart en dan zullen we eens eeuwig gelukkig in de hemel verenigd leven. Gedenkt me steeds in uwe godvruchtige gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Dat het eeuwig Licht hem mag verschijnen.Amen

Drukk. De Croo Overboelare.

De familiën VAN WAYENBERGE, PILATE, VAN
DER ZWALMEN en GARSOUILLE,

ZEER GEVOELIG VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING HUN BETOOND BIJ HET OVERLIJDEN
VAN HUN TEERBELIEFDE AFGESTORVENE

DANKEN U.