

't Is een heilzaam gedacht voor de overledenen te
bidden!

(Mach. II — 12)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Marie-Stephanie VAN WAYENBERGE

echtgenote van Mijnheer

CLOVIS VAN PEVENAGE

geboren te Delftinge, de 19 Juli 1889, en godvruchtig
overleden te Everbeek, de 6 Februari 1952, na een
langdurige ziekte, versterkt door de H.H. Sakramenten.

Heer ik heb grote pijnen verdragen in mijn lichaam.
maar ik heb de moed gehad deze te verdragen uit
liefde tot U! (Mach VI, 30). Ook na de tranen en
zuchten zult Gij mij met vreugde overladen!

(Tob. III, 22)

De liefde die zij haar kinderen en echtgenoot toe-
droeg, sloot geenzins de liefde uit die zij God ver-
schuldigd was.

(H. Greg. Naz.)

De zoetste vertroosting die men meedraagt in het
graf, is de overtuiging als eene onberispelijke echtge-
note, eene oprechte en getrouwe vriendin, eene tedere
en toegenegene Moeder te hebben geleefd en aan zijn
kinderen duurzame lessen en kristene deugden ten
erfdeel te laten!

(H. Franc. van Sales.)

Duurbare Echtgenoot, teerbeminde Kinderen, nadat
ik U 't eerst teder bemind en bezorgd had, hebt Gij
mij op uw beurt lang en goed bezorgd en mijn lijden
gedeeld: deze wederzijdse liefdesbetuigingen hebben
de liefdebond, die ons samenbind versterkt! Deze
liefde blijft ons verenigen, ook in de gelukzalige

Eeuwigheid! Vaartwel... De Heer zegene, sterke en
beware U allen tot het blijde wederzien...

Akten van Geloof, Hoop en Liefde!

(7 jaar en 7: X 40 d. afl, voor de Overledenen.)



De Families Van Wayenberge ;
Van Pevenage ;
Premereur ;
Wittenberg ;

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het over-
lijden van hun dierbare afgestor-
vene,

DANKEN U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek