



Dit weze een uitnodiging tot een vroom gebed
voor de heer

Oscar Van Wayenberge

echtgenoot van mevrouw
Yvonne Van Cauwenberge

Hij werd geboren te Deftinge op 25 november
1905, is zacht in de Heer ontslapen te Geraards-
bergen op 6 augustus 1974, gesterkt door de
HH. Sacramenten der zieken.

Lid van de Confrerie der gelovige zielen

Niemand kan de wereld beleven als een paradijs
want iedereen draagt zijn kruis, dit heeft Oscar
ook zeer goed ondervonden.

Eerlijk, rechtvaardig en goed was deze man voor
zijn dierbaren en medemensen. Bescheiden,
eenvoudig en stil was zijn levensstijl, bekom-
merd om het welzijn van iedereen. Zijn taak in
de gemeenschap was niet opvallend en gewaar-
deerd door iedereen. Maar zijn werk was een
dienst in de opbouw van een leven, waarover
de Heer tevreden zal zijn.

De laatste tijd is voor hem een martelgang
geweest die loutering bracht. Niettegenstaande
zijn lijden, bleef hij toch de opgewekte, eerlijke
vrienden, om meer door daden dan door woorden

goedheid mee te delen. Zijn stil geloof is in die
tijd ook uitgegroeid tot volkomen overgave aan
Gods wil en eeuwige liefde. Zoals zijn leven,
zijn werk, zijn toewijding niet opvielen, zo ging
hij ook zacht naar de Heer om in de barmhartig-
heid van de Vader het loon in ontvangst te
nemen, dat hem was toegezegd.

Beminde echtgenote, dank voor uw trouwe liefde
en zorg waarin we jaren lang gelukkig en stil
leefden. De Heer weze nu uw sterkte en uw
moed om de toekomst hoopvol aan te pakken.
Ons gebed voor elkaar blijft de band van ons
één-zijn in eeuwigheid.

Beste bloedverwanten, vrienden en geburen,
mijn heengaan weze voor u geen eeuwig
afscheid, maar een weerzien in de Heer.

De families

VAN WAYENBERGE, VAN CAUWENBERGE,

DENIE en DE GRAUW,

danken u voor uw blijken van medeleven
en kristelijke deelname in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge