



Bid voor de zielerust van Mevrouw

**Maria Irma VAN WAYENBERGEN**

echtgenote van de Heer

**Petrus PEVENAGE**

geboren te Deftinge den 29 juli 1895 en godvruchtig overleden te Jolimont den 29 september 1977.

gesterkt door het sacrament van de zieken  
en de Pauselijke Zegen « In articulo mortis »

De dierbare overledene heeft ons het voorbeeld nagelaten van een nederig, liefdadig en zeer godsdienstig leven. Haar geloof deed haar met onderwerping en getroost de beproevingen aanvaarden. Nu heeft zij hen, die zij beminde, teruggevonden en verwacht hen, die zij verlaten heeft.

Duurbare echtgenoot, we waren aan de avond van ons leven gekomen. Gaarne had ik nog bij u gebleven, wij waren zo gelukkig, maar God heeft het anders gewild. Zijn H. Wil geschiede.

Beminde kinderen, hebt dank voor uw liefde en goede zorgen, ik vertrek uit dit tranendal naar het rijk van geluk en eeuwige vrede ; blijft mij gedenken in uw gebeden.

« H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U ».

De families PEVENAGE en VAN WAYENBERGEN

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming.