

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven, ontferm U onzer !
(Lit. H. Hart)



BID VOOR DE ZIEL

van

Remi Jan-Baptist VAN WAYENBERGHE

echtgenoot van

Anselma VAN DE VIJVERE

geboren te Nederbrakel, de 15 Juli 1880
en er godvruchtig overleden, de 16 Maart 1952, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

De vrees des Heren, de rechtschapenheid, de stille eenvoud, het stipt naleven van al zijn plichten van staat waren de schone eigenschappen van de man wiens afsterven wij betreuen. Moge de Goede God de genegenheid en de liefde vergelden welk hij door zijn onverdroten ijver en taaië werkzaamheid aan zijn gezin zo edelmoedig bewees.

Hij was ellendig en sukkelachtig geworden, maar in al zijn lijden en beproevingen stelde hij steeds zijn betrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid, die steeds alles ten profijte brengt voor de zaligheid der ziel. Hij was dan ook bewonderenswaardig in zijn verdujdigheid en gelatenheid.

Bemide echtgenote en dierbare kinderen, ik heb ondervonden met welke liefde en zorgen gij mij steeds omringd hebt. Hebt dank hiervan en ik smeeke O.L. Heer dat Hij U hiervoor belone. Leefst steeds als goede Kristenen en bewaart het geloof en de godsdienstzin die ik U steeds heb ingeplant. Stervend zegen ik U allen en zeg U vaarwel en tot wederziens in de Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de Eeuwige rust !

De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Vandendriessche, Opv. P. De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mevrouw Remi Jan-Baptist VAN WAYENBERGHE,
geboren Anselma VAN DE VIJVERE ;
Mijnheer Robert VAN WAYENBERGHE ;
Mijnheer en Mevrouw Isidoor DE GROOTE-VAN WAYENBERGHE en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert BAGUET-VAN WAYENBERGHE en kinderen ;
De Familiën VAN WAYENBERGHE, DE WOLF, VAN DE VIJVERE en
VAN GEUNEBROECK,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.