



Ach, diep is de nacht  
en de dood is groot.  
Het leven trekt smalle kringen  
die deinen  
van morgen tot avondrood  
maar wijder, veel wijder  
deint onze dood  
met duizend herinneringen.

DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

**Armand-Gaston VAN WEGENS**

weduwnaar van

**Mevrouw Germaine DE MEULEMEESTER**

geboren te Bevere op 8 maart 1897  
en overleden te Oudenaarde op 25 juli 1984,  
gesterkt door het Sacrament der zieken.

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstraat-Lindestraat, Oudenaarde  
Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde

Vaag is de wereld  
zwaar is de lucht  
nevelstroken glijden over de weg  
dood, alles is stil.

Maar in die vage wereld  
waar ergens leven bloeit  
zie ik je gelaat  
dat nooit vergaat.  
Eeuwig is het beeld  
durend is de vreugde  
zelfs in de mist  
is vergeten onmogelijk.

De Heer en Mevrouw Etienne en Lucienne  
ALLEENE - VAN WEGENS,

De Heer en Mevrouw Paul en Rita  
ALLEENE - DERIEMACKER,  
De Heer en Mevrouw Yvan en Colette  
ELEBAUT - ALLEENE,

De families VAN WEGENS, DE MEULEMEESTER,  
DE VUYST en VANDEPUTTE,

danken voor de blijken van genegenheid  
en deelneming.