

Dank u, moeder, voor uw goede hart.
Gij hebt ons geleerd te leven,
nooit te breken onder smart.
We blijven aan elkaar gegeven. M.V.



Vroom aandenken aan
mevrouw

ANAIS VAN WELDEN

echtgenote van de heer
Albert Van de Spiegle

Geboren te Rozebeke op 19 juli 1921 en
godvruchtig overleden in het UZ te Gent
op 23 oktober 1992, gesterkt door de HH.
Sakramenten der Zieken.

Uw aanwezigheid, uw gebed en medeleven
zijn voor ons een ware troost en een
bron van nieuwe levensmoed.
Hiervoor danken wij U van harte
De families Van Welden, Van de Spiegle,
Van Trimpont en D'Olivier.

Druk. De Vos, Koster, Overboelare - T. 054-411267

Een sterk en gouden moederhart is al te
vroeg stil gevallen. Een gelovige en chris-
telijke vrouw is van ons heengegaan.
Precies daarom is er grote droefheid in
ons hart, maar ook echte dankbaarheid.
Meer dan vroeger beseffen we nu wat
moeder voor ons allen heeft betekend.
Steeds was zij zorgend voor haar echtge-
noot, kinderen en kleinkinderen opdat ze
allen goed en gelukkig door het leven
zouden gaan. Voor zichzelf vroeg ze niet
veel, ze was gelukkig als ze kon zorgen
voor anderen.

Ze leefde voor haar gezin: dat was haar
ideaal en de netheid en gezelligheid van
haar huis waren er het bewijs van. Het
deed haar ook pijn wanneer zij wegens
ziekte daar zelf niet meer kon voor instaan.
Veel erger was het lichamelijk lijden dat
zij gedurende jaren heeft doorstaan. Zonder
klagen heeft zij het gedragen in stilte,
gesterkt door de wederkerige liefdevolle
steun van haar man, kinderen, kleinkin-
deren en van allen die zoveel voor haar
betekenden.

Liefste oma, nu de tijd van afscheid ge-
komen is, willen we je danken voor je
leven, je goedheid en je vriendschap. Je
blijft in onze liefde en gebed verder leven.
Met een kruisje op het voorhoofd en een
"God zegene en beware U" geven we je
nu vertrouwvol in Gods handen, want wat
God bewaart is wel bewaard.