

We zullen je missen
elke dag
in kleine,
eenvoudige dingen,
maar in ons hart
zul je met ons
samenblijven,
„Want leven en dood
zijn één
zoals de rivier en de zee
één zijn ”.

K. Gibran



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Edith VAN WELDEN

echtgenote van

André COUVREUR

geboren te Melden op 14 juni 1942
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 3 december 1990,
gezalfd met het H. Oliesel in extremis.

De namis wordt opgedragen
op vrijdag 11 januari 1991 om 19 uur.

Begr. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oudenaarde

Het was een fijne tijd tezamen
en al mijn dank ervoor,
je kwam in mijn hart
langs de kleinste ramen,
daar waren zelfs nog tralies voor ;
je was zo lief,
zo zacht,
zo ongekunsteld.

Daarom vooral -
opdat je 't weet -
ben je me lief
en iemand
die ik NOOIT vergeet !

André COUVREUR,
Ann COUVREUR,
Edgard en Simonne VAN WELDEN - DE STOUTE,
De families
VAN WELDEN, COUVREUR, DE STOUTE en BAEKE
danken u voor uw christelijke deelneming
en uw gebeden.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde