



Bid voor de ziel van  
DE HEER

## Kamiel VAN WELDEN

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de  
5 mei 1890 en godvruchtig overleden  
te Schorisse, de 5 januari 1976,  
gesterkt door de HH. Sacramenten  
der zieken.

Zalig die hongeren en dorsten naar  
de gerechtigheid; want zij zullen  
worden verzadigd. (Mt. 5,6)

Hij was een rechtschapen man, en  
leefde onberispelijk te midden van  
zijn tijdgenoten. (Gen. 6,9); hij vrees-  
de God en schuwde het kwaad. (Job  
1,1).

Wie de Heer vreest, gaat het goed  
aan het einde; op de dag van zijn  
dood zal hij genade vinden. (Eccli.  
1,13).

De dag van de dood is beter dan  
die der geboorte: want de dag der  
geboorte boeit de vrijheid der ziel  
aan het lichaam, de dood slaakt die  
boeien. (Hiër. III).

Geliefde zusters, wij hebben zolang  
samen alles gedeeld: vreugde, be-  
proevingen, tegenslag en voorspoed.  
Samen ook hebben wij vurig gebeden  
en de Heer dank gezegd voor al zijn  
weldaden. Nu dat de dood ons komt  
scheiden, blijven wij toch samen in  
gebed opgaan naar de Heer die ons  
allen opwacht. Ik dank U voor uw  
grote genegenheid en edelmoedige  
zorgen. Ook U allen, familieleden,  
vrienden en geburen, zeg ik: Dank,  
vaartwel, en tot later.

---

De kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkinderen van Emiel Van Wel-  
den-Mahauden,

De kinderen, kleinkinderen en achter-  
kleinkind van Ghislain Vanden  
Bossche-Van Welden,

Mejuffrouw Emma Van Welden,  
Heer en Mevr. Jean-Baptist Van Wel-  
den-Van Thienpont, kinderen en  
kleinkind,

Mejuffrouw Anselma Van Welden,  
Mevr. Omer Van Welden-Baeyens  
kinderen en kleinkinderen,  
De families Van Welden - Lapaige,

*bedanken.*

---

Vandevelde