

Ik vertrouw op de Heer (Psalmen).

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria, Clementina VAN WELDEN

Weduwe van Mijnheer

FLORENTE WATTELAINE

*Geboren te Etikhove op 16 februari 1873 en te
Leupegem in de Heer ontslapen op 28 juli 1962, ge-
sterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen.*

—
Een sterke vrouw was zij, die met moed de zorgen en tegenkanten van het leven gedragen heeft. Na zovele jaren van werk en offer om haar gezin groot te brengen moest zij verschillende van haar kinderen vóór haar dit aardse leven zien verlaten, maar vol vertrouwen in Gods Vaderlijke voorzienigheid heeft zij ook dat kruis aanvaard terwijl zij steun zocht in het gebed. In haar hoge ouderdom wist zij zich omringd door de liefde en genegenheid van haar kinderen en kleinkinderen, wat haar de grootste beloning was voor al haar kommer en lasten van weleer! Moge de Heer haar dan nu het hemels loon schenken als vergelding voor wat zij op aarde volbracht!

Dierbare kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen: ik was graag nog wat bij u gebleven, maar gehoorzaam gaarne en gewillig aan Gods stem, die mij roept! Ik dank u allen, maar vooral dezen bij wie ik de laatste levensjaren doorbracht, want gij hebt mijn levensavond zonnig en gelukkig gemaakt. Onthoudt mijn vermaningen, doet steeds uw plicht. Van uit de Hemel zal ik uw steun zijn in de strijd die het aardse leven medebrengt! Blijven wij bidden voor elkaar.

Familieleden en vrienden: lang mocht ik mij verheugen in uw samenzijn. Dankbaar ben ik ook nu om het schone en goede dat ik van u mocht ontvangen. Weest mij in uw gebeden indachtig.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

300 d. afl.

Fr. E.

†

DE DEELNEMING IN ROUW EN
GEBEDEN VOOR HET VERLIES
EN DE ZIELEZALIGHEID VAN
DE DUURBARE OVERLEDENE
WAS EEN TROOST EN KOSTBARE
HULP.

WIJ DANKEN U DAARVOOR VAN HARTE

haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

De Families

WATTELAINE en VAN WELDEN