

Hij wist wat werken was
en waakzaam gadeslagen
+ wat hem was toevertrouwd.

De boodschap van Kristus neemt het lijden en de dood niet weg, maar geeft ze een diepere zin. Daarom bidden wij voor het actief-gevulde leven, het in berusting-aanvaard lijden, het seeren en vroom sterven maar ook reeds voor de verhoopte verrijzenis van de Heer

Michel VAN WELDEN

echtgenoot van Mevrouw

Louise DE LANGHE

geboren te Etikhove op 24 augustus 1913 en heeft ons verlaten en in de Heer ontslapen op 28 april 1980 te Oudenaarde. Hij was daartoe gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken en door het gebed van allen die hem omringden.

Stichter en Zaakvoerder van de p.v.b.a. WELDA.

Lid van verschillende verenigingen.

Hij heeft zijn brood in ledigheid niét gegeten : dit is de markante levenstrekk van onze overledene, die wij betreuren.

Steeds joviaal en edelmoedig, vol jeugdige dynamisme als „Stichter en bekwaam Zaakvoerder van zijn bedrijf Welda“, was hij kortdaat in zijn optreden en konsekwent in zijn handelen. Met vaderlijke bezorgdheid was hij bovendien bedachtzaam en doende van de morgen tot de avond voor het welzijn van zijn talrijke kroost : een sterke steun voor zijn gade, een lichtend voorbeeld voor zijn kinderen, een lieve pepé voor de kleinkinderen ; steeds een wijze raadgever en durvend doordrijver voor de toekomst. Door zijn zachtmoedig karakter werd hij door iedereen bemind en door zijn omgeving tot ver buiten huis in zakenrelaties aanvaard.

Dierbare echtgenote, in innig samenvoelen beleefden wij ons huiselijk geluk en hebben wij mekaars welzijn betracht ; vurig dank ik u om die jarenlange toewijding en zorg ; een engel van geduld en meevoelen waart gij aan mijn lijdensbed ; ik ken uw geloof en Gods vertrouwen ; Hij die met de ene hand slaat, zal met de andere balsem gieten op de wonde ; in onze kinderen blijven wij voortleven ; uw liefde was mijn kracht. Bidden wij voor elkaar in de zekerheid van ons toekomstig zalig samenzijn.

Geliefde kinderen, nog vele jaren wilde ik voor u een morele steun en raadsman zijn ; God heeft het anders beschikt. Dank om uw eensgezindheid en onderlinge goede verstandhouding ; dank om de vele blijken van genegenheid, steun en troost bij de talrijke bezoeken ; blijf moeder met uw liefde omringen. Dat alles wat wij gedaan hebben, blijve voortleven onder u en dat alles wat ons heilig en dierbaar was, verder moge geëerbiedigd blijven.

Lieve talrijke kleinkinderen, pepé is naar de hemel en zal van daaruit over u waken ; vergeet zijn wijze raadgevingen niet...

Goede familieleden, talrijke vrienden en medewerkers, geburen en verzorgend personeel... dank u allen voor uw genegenheid, vriendschap en opbeurende gezelligheid bij goede en kwade dagen. Een laatste vriendendienst vraag ik u : denk nog eens af en toe aan mij ; wi kunnen elkaar nog steeds ten goede beïnvloeden.

Maria, hulp van de kristenen, bid voor mij.

H. Michaël, patroonheilige, spreek voor mij ten beste.

Dat hij ruste in vrede.

VOOR DE STEUN VAN UW GEBED,
VOOR DE TROOST
VAN UW MEDEVOELEN
IN ONZE BEPROEVING
DANKEN WIJ U VAN HARTE.



sanderus oudenaarde