

God, neem haar op in Uw vreugde en laat haar goedheid in ons hart bewaard blijven.

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Zulma VAN WELDEN

weduwe van de Heer

Leo, Josephus DELANGHE

geboren te Rozebeke op 19 januari 1921 en godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 17 mei 1989, nadat zij de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving ontvangen had.

Een mensenleven verloopt onder de zon van vreugde en geluk en in de regen van pijn en verdriet. Heeft deze moeder de vreugde gekend van de nabijheid van liefhebbende kinderen en de speelsheid van lieve kleinkinderen, zij moest ook de beproeving doorstaan van een jarenlange pijnlijke ziekte. Om deze toestand heeft ze soms diep getreurd, schrik om het lijden tekende wel eens haar levensdagen, verdriet om het ziek-zijn vervulde haar menig uur. Op zoek naar hulp, troost en sterkte wendde ze zich tot de « Behoudenis der zieken », tot de « Troosters der bedrukten » tot de « Hulp der Christenen ». Immers in het bidden van de paternoster vond ze haar kracht en betrouwen terug, in het regelmatig ontvangen van de Eucharistie bij gelegenheid van de hoogdag voelde ze zich gesterkt in haar lijden. Het beeld van Onze-Lieve-Vrouw en het beeld van de gekruisigde Christus kregen in haar woonst een ereplaats.

Lieve moeder, uw dood heeft ons, uw kinderen, in diepe droefheid gedompeld. Met tranen in de ogen denken wij dankbaar terug aan al het goede dat gij voor ons gedaan hebt, aan uw woorden die gij tot ons sprak terwijl wij tijdens uw ziekte u gezelschap hielden of enkele huishoudelijke bezigheden bij u aan het verrichten waren.

Wij hebben toch zo diep meegevoeld met uw pijn, met uw schrik telkens gij naar het ziekenhuis moest. Moeder, wij vreesden het uur van uw dood, maar toen dit uur aangebroken was konden wij het niet geloven.

Naar uw voorbeeld wenden wij ons nu tot God en bidden: « Heer onze God, in onze droefheid ondervinden wij de troost van Uw nabijheid in Christus onze Heer. Hij ook heeft het lijden geproefd en de dood ondergaan. Samen met Jezus danken wij U om deze vrouw die onze moeder mocht zijn.

Schenk ons de eenvoud van haar geloof en de diepte van haar levensechte liefde. Wij vragen U, God, neem haar op in de vreugde bij U ».

†

De families **VAN WELDEN, DELANGHE,**

MAHAUDEN en PEVENAGE,

zijn zeer erkentelijk voor Uw blijken van medevoelen in hun rouw en danken U.

Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91
Begr. Haustraete - Ritserveldt - (054) 50 10 59