

†
Bij de plechtige teraardebestelling
van Heer

ALBERT VAN WESEMAEL

overleden te Maagdenburg (D.)
de 25 Juli 1943.

CYRIEL, z'n Broer, was heengegaan,
Ten volle had hij z'n plicht gedaan :
Hij had zijn kostbaar jeugdig leven
Voor God en Vaderland gegeven.

En in het ouderlijke huis
Daar boog men onder 't zware kruis,
Er werd dan vroom en stil gebeden,
En daarom minder zwaar geleden.

God vroeg nog zwaarder offer nu :
God zegene en beware U,
Sprak Moeder weer, herhaalde Vader,
En stille zuchtten ze te gader :

Wij kennen Gods beschikking niet,
Maar weten dat er niets geschied
Is - of geschieden zal nadezen -
Waarbij Gods Wil niet moet geprezen !

En . . . wat gevreesd werd, is geschied :
ALBERT ook ging . . . en keerde niet !

Hun lichaam onder 't zelfde Kruis,
Rust thans in Erpe, naast Gods huis,
Waar trouwe vriendschap ons doet knielen
En bidden voor twee vrome zielen !

Requiescant in pace ! Amen.

M. Walraet, pastoor.

Erpe, 2 October 1949.

Uitg. Edgard Noël, Erpe.

Mevrouw Weduwe Maria-Theresa De Sutter,

Mijnheer en Mevrouw Oscar Van Wesemael-Van Steertegem en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw August Ponnet-Van Wesemael,

Mijnheer en Mevrouw Albert Paerewijck-Van Wesemael en kind,

Mijnheer en Mevrouw Remi Van Wesemael-Van Steertegem en kinderen,

De families Van Wesemael en De Sutter,

danken u voor de blijken van deelneming in rouw en gebeden.