

Dat de Heer
in zijn goddelijke vrede late wonen
de ziel van Mevrouw

Anna-Maria Van Wetter

Ere-schoolhoofd

echtgenote van

Mijnheer Audomar De Vos

geboren te Oudenaarde op 22 april 1890
en onverwacht ontslapen te Leupegem op 11 juni 1960,
in extremis gesterkt
met de hulpmiddelen onzer Moeder de Heilige Kerk.

Zo heel plotseling is ze heengegaan. Ze had niet nodig die lange voorbereiding van ziekte en lijden die de mens als rijp maakt voor de overgang naar het eeuwig leven.

Zalig zijn de barmhartigen... Voor haar is het heengaan de beloning en de bekroning van een edel christelijk leven. Voor ons is het een harde beproeving. Haar naastbestaanden verliezen in haar een trouwe echtgenote, een zorgzame moeder, een hartelijke grootmoeder.

Bemide echtgenoot, gij weet hoe diep ik u bemide. Van bij God, die ons eenmaal verenigde, zullen we elkaar blijven liefhebben.

Lieve kinderen en kleinkinderen, moge mijn leven u leren, dat alleen daár geluk te vinden is waar, onder Gods oog, men alles uit liefde voor elkander doet.

Dierbare bloedverwanten, en Gij mijn lieve zuster de Heer toegewijd, gedenkt mij in uwe gebeden.

Beste oud-leerlingen, weest steeds de wijze lessen en wenken van uw onderwijzers indachtig en schenkt haar in ruil een vurig gebed.

Heer leid haar binnen in Uw Vrede, Vreugd en Glorie

Heer Audomar DE VOS-VAN WETTER, *haar echtgenoot* ;
Heer en Mevrouw Louis FOBERT-DE VOS ;
Heer Gerard DE VOS ;
Juffrouw Gerarda DE VOS ;
Heer en Mevrouw Henri DE VOS-SOBRIE, *haar kinderen* ;
Juffrouw Anne-Marie FOBERT ;
Juffrouw Marleen FOBERT ;
Jongheer Geert DE VOS, *haar kleinkinderen* ;
Families VAN WETTER, DE VOS, DE BOCK, VERCLEYEN,
danken U van harte.