

Ik ben de goede Herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij.



TOT VROOM AANDENKEN
van ZEER EERWAARDE HEER
HENRI VAN WETTER S. T. B.

PASTOOR TE KOEWACHT (MOERBEKE-WAAS)

geboren te Audenaarde, de 21 Januari 1887,

Priester gewijd te Gent, de 28 Augustus 1910.

Onderpastoor te Zaffelare 10 Oktober 1910; legeraalmoezenier 1914-'18; onderpastoor te Merelbeke 22 April 1920, te Beveren-Waas 7 Oktober 1927 en sedert 30 Januari 1934 pastoor te Koewacht, aldaar godvruchtig in de Heer ontslagen de 27 Juni 1956; gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Ridder in de kroonorde met palmen en in de orde van Leopold II. Vereerd met verscheidene eretekens van de veldtocht 1914-18.

De dierbare en goede Herder, die de Heer tot Zich geroepen heeft, was een voorbeeldig priester, vol deugd en diepe vroomheid, vol wilskracht en zielen-ijver. Zijn goedheid en zachtzinnigheid maakten hem bemind door al zijn parochianen, zijn edele ziele- en hartegaven stelde hij onbaatzuchtig en edelmoedig ten dienste van zijn volk. Hij heeft zich-zelve niet beliefd. Dat deed hij ook als legeraalmoezenier, waar hij voor zijn «jongens» een ware «vader» was, en die nu nog met innige dankbaarheid de grenzeloze toewijding, de priesterlijke wijsheid en de vaderlijke goedheid van hun aalmoezenier indachtig zijn.

Als pastoor heeft hij de luister van Gods' Huis bemind, en met vele zorgen en beperkte middelen er naar gestreefd een waardig verblijf aan zijn «Goddelijke Meester» aan te bieden. Met diep geloof wist hij, uit Gods' Hand alles te aanvaarden wat de Goddelijke Voorzienigheid hem overzond, tot eigen geestelijke groei en tot welzijn van zijn parochianen. Kloekmoedig in het dragen van kommer en leed, en nederig genoeg om dat alles gewoon te vinden en niet te weten dat dit iets weg heeft van heldhaftigheid.

Zijn blijmoedige gelatenheid in zijn ziekte, bracht hem steeds nader bij God, en zijn voorbeeld stichtte allen die hem bezochten. Heengaan schrikte hem niet af, maar betrouwvol verbeidde hij het uur van 't zaligend Gods' aanschouwen. Zijn heilige dood is de heerlijke bekroning van zijn verdienstenvol leven.

Dierbare Parochianen, vergeet uw Herder niet die nu rust onder de zegen en de armen van het Kristi-Kruis. Blijft mijn lessen getrouw en leeft als Goede Kristenen, dan zien we elkander weer.

Geliefde familieleden, confraters, eerwaarde zusters en getrouwe huishoudster, dank voor uw liefdevolle zorgen, gedenke mij in uwe gebeden, gij vooral mijne dierbare zuster, die U aan de Heer hebt toegewijd. Zo blijven wij allen eeuwig met elkander verenigd in God en de troostende gemeenschap der Heiligen. God zegene en beware U allen.

Zoet hart van Jezus wees mijn liefde.

Zoet hart van Maria wees mijn heil.

Heer en Mevrouw Camiel Vandercruyssen-Van Wetter, kinderen en kleinkinderen;
Eerwaarde Moeder Vincentius à Paulo, overste van het Regina-Cœli-Lyceum der Zusters van Liefde te Dilbeek, in de wereld Mejuffer Celina Van Wetter;
Heer en Mevrouw Audomar De Vos-Van Wetter, kinderen en kleinkinderen;
De familiën Van Wetter en De Bock,
bedanken oprecht om uw christelijke deelneming. Uw gebeden zijn een lavenis voor zijn ziel, een ware troost voor de familieleden.

druk. A. De Baets, Moerbeke.