

Ons leven op aarde is een voorbereiding op de definitieve ontmoeting met God. (Jo. 6)



GEDENK IN UW VROOM GEBED

DE HEER

Hilaire VAN WETTERE

weduwnaar van Mevrouw

Godelieve DE MEUE

geboren te St. Maria-Latem op 9 augustus 1901, en zacht in de Heer ontslapen in het O.-L.-Vrouw Ziekenhuis te Oudenaarde op 28 mei 1984, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

Oudstrijder 1940-1945,

Lid van de K.B.G.,

Lid van de Confrerie van de H. Amandus.

Gesproten uit een oud talrijk gezin, waarin de stempel van ons oude vlaamse volk te herkennen was.

Bijna vijftig jaar geleden stierf zijn goede echtgenote. Ze waren gelukkig en bouwden samen hun gezin op.

Hilaire heeft hard gewerkt in een handelsbedrijf, daarna in de duisternis van de grond, om het zwarte goud naar boven te brengen voor het welzijn van zijn landgenoten.

Optimistisch van karakter en vol levensmoed heeft hij na het heengaan van zijn vrouw zijn gezin geleid. Hij heeft zijn kinderen opgevoed naar de geest van het evangelie, in liefde en dienstbetoon. In zijn oude dag wilde hij nie-

mand tot last zijn en onderhield netjes zijn woning.

Gedurende de oorlogsjaren zorgde hij samen met zijn echtgenote voor brandstof voor de verwarming van onze kerk, om dan in de nachtelijke uren erheen te gaan om het vuur te onderhouden.

De overledene had vele vrienden, met wie hij met een opgewekt gemoed omging. Hij kon hen verlustigen met zijn vele liedjes uit de tijd van toen, ook zijn vrienden gepensioneerden konden er van genieten. Hij hield van sport, een kaartje leggen en van zijn lieve duifjes.

« Het is volbracht ». Deze woorden kunnen wij op zijn lippen leggen, om zo gerust terug te keren naar zijn Hemelse Vader, na een leven van toewijding, dankbaar voor de velen die hem goed hebben gedaan: zijn kinderen en vooral Lieve, zijn familie, trouwe vrienden en geburen.

De deelneming van deze gemeenschap zal zich dan ook het best uiten in een gelovig gebed, waarin we God, de Vader van alle goed, danken en zijn barmhartige liefde afsmeaken.

H. Amandus, bid voor ons.

Namis op maandag 11 juni 1984 te 9 uur.

Marcel en Germaine DE SCHRIJVER -
VAN WETTERE,

Germaine en Edith VAN WETTERE - DE STEUR,
Lieve VAN WETTERE,

danken U voor de blijken van deelneming
en uw gebeden.

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde
Begr. D'Hondt, Dijkstraat, Oudenaarde