

God is mijn Herder, ik ben veilig bij Hem.



BID VOOR DE ZIEL

van

Mevrouw Leontine Van Wettere,

weduwe van

Mijnheer Cyriel Botteldoorn,

geboren te Nederzwalm, de 18 maart 1888, en god-
vruchtig overleden te Gent, de 2 januari 1966, bediend
met de H. Sakramenten van de zieken.

Lid van de **Confrerie van de H. Amelberga.**

Gelukkig de mens die bezocht door de beproeving,
krachten put in zijn geloof.

De lasten en het lijden zijn voor hem geen nutte-
loze marteling. Hij ziet daarin veeleer de broosheid
van het aardse bestaan, de zuivering van de ziel, de
aangroei van de verdiensten en de hoop op het eeuwig
geluk.

Lieve dochter, kleinkinderen, achterkleinkind,
familie en vrienden, hebt dank voor uw genegenheid
en zorgen. Blijft elkaar genegen en behulpzaam.

Vergeet mij ook niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus ik heb vertrouwen in U.

Ename — Drukk. Vander Stuyft

Diepgevoelig aan uw *blijken van christelijke deelneming,*
betogen wij U onzen innigen dank.

Mevrouw Albert **BAEKE-BOTTELDOORN,** haar dochter :
Mijnheer en Mevrouw Octaaf **BAEKE-BAEKE** en zoonste Louis :
Jonge Heer Marc **BAEKE,** haar kleinkinderen en achterkleinkind :
De families **VAN WETTERE, BOTTELDOORN, MARYNS** en **DE KEYSER.**