

"Wie zijn taak als mens  
vervulde in dit leven,  
hem zal God Zijn vriendschap  
en Zijn liefde geven."

(W. Bruyninckx)



Gedenk hem die nu leeft  
in Gods oneindige liefde

## **GUSTAAF VAN WEYENBERG**

*echtgenoot van MARCELLA DE TAEYE,*

geboren te Onkerzele op 16 maart 1912  
en godvruchtig overleden te Geraardsbergen  
in het Stedelijk Ziekenhuis op 22  
september 1982, voorzien van de H. Sa-  
kramenten der stervenden.

*Lid kristelijke bond der gepensioneerden ;  
Lid confrerie O.L.Vrouw van VII-Weeën.*

De families VAN WEYENBERG,  
DE TAEYE,  
VANDER HAEGEN,  
VANDER MIJNSBRUGGE

*danken U voor uw aanwezigheid en uw  
vroom gebed.*

---

begraf. collier-de taeye, moerbeke - druk, de nayer, moerbeke

Heer God,  
die de mens opdracht hebt gegeven  
op aarde te werken  
voor zijn dagelijks bestaan :  
U kent de werkzaamheid  
van deze overledene ;  
wellicht was de arbeid te zwaar  
en de duur ervan te lang.  
Maar de bekommernis  
voor zijn kroostrijk gezin liet hem niet los.  
Twee kinderen en zijn gezondheid  
moest hij afstaan ;  
maar zijn steun en levensmoed  
zocht hij bij U, Heer,  
en bij Moeder Maria, vooral te Lourdes.  
Heer, geef deze man,  
die hield van leven en humor,  
de verrijzenis tot het bestaan voor immer  
en de eeuwige vreugde bij U.  
Troost allen die lijden  
om de leeggevallen plaats :  
zijn echtgenote die, tot verwennens toe,  
haar man steeds trouw terzijde stond,  
ten einde toe bezorgd voor hem was  
en in een laatste woordenloze omarming  
zijn dankbaarheid mocht ervaren ;  
zijn kinderen en kleinkinderen  
die hij zo in het hart droeg en andersom ;  
zijn talloze vrienden en kennissen  
met wie hij zo graag omging en kaartte.  
Heer, verleen hem de eeuwige bestemming  
en ons de inwendige rust  
bij dit pijnlijk heengaan.