

Gedenk, o God, uw dienares die ons is voorgegaan met het teeken van het geloof, en in den slaap van vrede rust.



Blijf in uw gebeden indachtig

DE ZIEL VAN ZALIGER MEVROUW

BARBARA, ODILE VAN WEZEMAEI

Weduwe van Mijnheer GUSTAAF DE BOECK

Echtgenoot van Mijnheer JAN DE BOECK

geboren te Hofstade den 16 September 1871 en godvruchtig overleden te Erpe den 7 Oktober 1944, gesterkt door al de troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk. Ze was lid van de Confrerie van de H. Drieuldigheid.

Een vrouw die den Heer vreest, moet geprezen worden. Onsterfelijk is hare gedachtenis, want én bij God én bij de menschen is zij gewaardeerd; op haar vertrouwt het hart van haren man, en hare kinderen wakkert zij aan met kracht en vol wijsheid.

De dierbare afgestorvene heeft zich op voorbeeldige wijze van haar zware taak gekweten: als echtgenoot en als moeder. In de beproeving was het kruis haar steun en haar sterkte. Haar grootste troost lag in de gedachte dat Maria haar trouwe dienaars niet verlaat in hun lijden en vooral niet in hun stervensuur.

Bemide Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, buigt met kristelijke gelatenheid het hoofd, en zegt met mij: "Heer, Uw Wil geschiede!". In den hemel blijf ik u beminnen en voor u bidden. Bidt ook gij voor Moeder. Aan u, mijn Neef-Priester, en Nichten-Kloosterlingen, vraag ik mij te willen gedenken bij het H. Altaar in uw gebed en H. Communie.

Koningin van den H. Rozenkrans, bid voor ons.

OM UW DEELNEMING IN DEN ROUW DAN-
KEN U BELEEFD :

Mijnheer Jan De Boeck,

Mijnheer en Mevrouw Richard De Boeck-Van
Cauwenberghe en kinderen,

Mevrouw Weduwe Maurits De Boeck-Van Larebeke,

Mijnheer en Mevrouw Jules De Boeck-D'Hondt en
kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Jozef De Boeck-Wijnant en
kind,

Mijnheer en Mevrouw Urbain Eeckhout-De Boeck
en kinderen,

Mijnheer Xaveer De Boeck,

Mijnheer Paul De Boeck.

Sterck & Coppens, Mere.