

God doet altijd alles voor ons welzijn, wat Hij ons laat overkomen.

Nav. IIX2



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

JULIEN VAN WEZEMAEI

zoon van

Victor en Virginie De Meerleer

geboren te Erpe den 22 April 1927 en smartelijk overleden te Aalst de 5 Juli 1951.

Versterkt door het H. Oliesel (in extremis).

Waakt, want gij kent noch dag noch uur waarop de Heer komen zal.

In 't blijde vooruitzicht van een aangename namiddag ging een ganse familie op uitstap ombezorgd.

Alleen aan een wonder van Gods Voorzienigheid mag men het danken, dat niet een ganse familie den dood vond in deze vreselijke ramp. Toch vielen er slachtoffers en de jonge, bravelevenslustige Julien is één van hen.

't Was zo'n goeie jongen zegt iedereen en inderdaad zijn werkzaamheid zijn vriendelijkheid en kinderlijke genegenheid voor zijn ouders maaken hem tot voorbeeldige zoon en een beste vriend van al wie hem kende.

Het leven lachte Hem heerlijk toe, nu hij de geliefde had gevonden met wie Hij weldra het verdere leven zou ingaan.

God riep Hem tot zich en als christen mensen brengen wij ons vol onderwerping aan zijn H. Wil.

Lieve Ouders, zwaar treft U voorzeker de slag, doch troost U wij zijn niet voor eeuwig gescheiden want God die de weg de waarheid en het leven is brengt ons langs de weg van geloof en christelijk leven eens tot de eeuwige rust en het eeuwig leven.

Vaartwel, al mijne duurbaren, gij vooral mijne geliefde wees mijne ziel indachtig in uwe godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)

Mijnheer en Mevrouw

Victor Van Wezemael-De Meerleer,

Mijnheer en Mevrouw

Emiel Haeck-Van Wezemael en kinderen Jeanine en Maurice,

De familiën :

Van Wezemael, De Meerleer, Van Keymeulen, De Boeck en De Troyer,

bedanken om uwe bliken van christelijke deelname.

Tijg. Noal, Erpe.