

« Zalig die eerlijk van hart zijn, want zij zullen God zien ». (Mt. 5, 8)



Dankend en biddend nemen wij afscheid van

ZUSTER FLORIDA

(Mejuffrouw Marie-Delphine Van Wezenmael)

van de Zusters van Sint-Franciscus van Opbrakel.

Zij werd geboren te Ans op 14 februari 1892. Zij wijdde zich aan de Heer toe door haar kloostergeloften op 27 september 1911. Voorbereid en gesterkt door de heilige sacramenten keerde zij tot haar hemelse Vader terug te Brakel-Opbrakel op 27 juli 1974.

De dood is voor haar zacht geweest : geen langdurige pijnlijke ziekte, enkel een langzaam wegwijnen en uitsterven ; en haar ziel, door de Heer opgenomen, kende niet de angsten van het laatste uur.

Allen die Zuster Florida hebben gekend en met haar hebben geleefd zullen zich hierover niet verwonderen. Zij vinden het natuurlijk en gewoon, omdat gans haar leven en haar levensinzet natuurlijk was en ongedwongen, eenvoudig, stil en gewoon. Alles was echt in haar.

Vandaar haar algehele toewijding in haar zorg voor haar medezusters, haar medemens en vooral de verlaten kinderen van de inrichting te St.-Maria-Latem. Vandaar ook haar bewonderenswaardig geduld en kalmte tijdens haar laatste levensmaanden te Opbrakel : niemand wilde zij tot last zijn, nooit een klacht of een laten vermoeden van haar ongemakken of pijnen... alle vragen beantwoordde zij met die gekende, gemoedelijke

glimlach waarachter haar schone ziel zich verschuilde.

Zuster Florida heeft niet moeten wachten op het antwoord van de Heer voor haar diepgelovig leven : « Kom, gezegende van mijn Vader, en ontvang het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting van de wereld... Want al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders, hebt gij aan Mij gedaan ». (Mt. 21, 34-40)

Wij geloven dat Zuster Florida reeds werd opgenomen in Gods oneindigheid van liefde, rust en vrede.

Geliefde familieleden, ge weet hoe diep ik u allen in mijn hart droeg ; hierboven blijf ik waken over u.

Beminde Oversten en medezusters, hebt dank om uw liefdevol samenleven en om uw toegewijde zorgen.

De families VAN WEZENMAEL-DE SAEDELEER,
De Algemene Overste en Zusters van Sint-Franciscus,

danken U om uw blijken van genegenheid en meelevens.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel