



De Heer van Leven en Dood heeft in zijn  
eeuwig geluk opgenomen

DE HEER

## Albert-Jozef Van Wielendaele

echtgenoot van Mevrouw

**EUGENIE VALLEZ.**

Hij werd geboren te Nederbrakel op 29 april  
1907 en overleed in de Sint-Franciscuskliniek  
te Brakel-Opbrakel op 11 mei 1974, gesterkt  
door het Sakrament van de zieken.

Hij was erelid van de Koninklijke Harmonie  
« De Eendracht ».

De laatste levensjaren waren voor de over-  
ledene een periode van pijnlijke aftakeling.  
Meer dan wie ook moet hij het ervaren heb-  
ben, omdat hij in de volle mannenjaren zo  
sterk en dynamisch was geweest. Hij, die  
gekend was als een opgeruimd en joviaal  
man, met zin voor humor en vlot in de om-  
gang met de medemensen, werd door zijn  
slepende ziekte werkonbekwaam en terugge-  
drongen in de eenzaamheid. Het was niet  
altijd gemakkelijk die pijnlijke levensweg te  
volgen. Had ook Gods Zoon zich in de Hof  
van Olijven niet een ogenblik overstelpet ge-  
voeld door de beproeving, als 't ware de zin  
er van vergeten en haast vertwijfeld uitge-  
roepen : « Als het mogelijk is, laat deze  
kelk aan mij voorbijgaan » ?

Tijdens de laatste maanden heeft de Heer,  
Meester over Leven en Dood, in deze lijden-  
de mens het overwicht gekregen. Trekt God

niet altijd aan het laatste eind, zelfs als wij  
het vergeten, wegens de drukte en de sleur  
van het leven ? De goede aard en de kriste-  
lijke opvoeding hebben in Albert late herfst-  
vruchten doen rijpen. Moedig en eenvoudig  
heeft hij de hevige pijnen aanvaard, en, zo-  
als Jezus, niet gezwicht voor die beproeving.  
Elke dag bad hij tot de Heer. Daarom hoort  
Albert nu tot hem zeggen, geborgen en ge-  
lukkig als hij is in Gods intimiteit :

« Ziehier de woonst van God met de mensen :

Hij zal bij hen blijven,

en zij zullen zijn Volk zijn.

God zal hun tranen drogen ;

de dood zal ophouden te bestaan ;

er zal niet meer worden geschreid,

en de droefheid is voorbij.

Hij, die op de Troon is gezeten,

maakt ons blij :

Zie, Ik maak alles nieuw » !

En gij, mijn goede vrouw, kinderen en fa-  
milie, bidden we voor elkaar. Zoekt het ge-  
luk daar waar ik het uiteindelijk heb gevon-  
den : bij God. Vertrouwend op de barmhar-  
tigheid van God en van de mensen, ben ik  
heel en al dank voor Hem, die zo goed was  
en blijft voor mij, en voor al degenen die  
me zo goed hebben verzorgd en me niet  
alleen hebben gelaten.

De families VAN WIELENDAELE, COPPENS,  
VALLEZ, VAN COPPENOLLE.

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel