



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

André VAN WIELENDAELE

Geboren te Nederbrakel op 31 december 1912
en overleden te Brakel op 6 november 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

De oogst van een jaar werken was binnen-
gehaald, alles voorzien om door de doodse
winter heen het volle leven van de lente
te kunnen halen.

Plots echter mocht André de vruchten
plukken van zijn werkzaam leven.

Nog onlangs had hij de Heer ontvangen bij
gelegenheid van het Allerheiligenfeest en
gebeden voor zijn overledenen. Nu worden
wij geroepen om te bidden voor zijn ziele-
rust. We willen het graag doen uit dank-
baarheid voor alles wat hij voor ons ge-
weest is en gedaan heeft.

In de zekerheid dat de mens mild beloofd
wordt voor het schone en goede uit zijn

leven en door Gods barmhartigheid vergiffe-
nis bekomt voor zijn zwakheden, zijn we in
onze droefheid toch nog innerlijk verheugd
omdat de hereniging ons allen wacht in
de hemel.

De families

VAN WIELENDAELE-COPPENS,

danken U.

Namis : maandag 25 november om 19.30 u.

Begr.-Crematies Piteraerents, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel