



VROOM AANDENKEN AAN

**MEVROUW**

**Angele, Augusta**

**VAN WIELENDAELE**

weduwe van

**de Heer Robert WAUTERS**

geboren te Deftinge

op 15 september 1911

en godvruchtig overleden

in de H. Hartkliniek te Geraardsbergen

op 13 maart 1990,

gesterkt door de H. Sakramenten.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

---

Wat ging er in je om,  
toen je wist dat het einde nabij was  
Waarom mocht niemand delen in je  
angst?  
Was je te fier of wilde je ons sparen?  
Toch nam je afscheid, in stilte zonder  
tranen.

Je hield van het leven met alle vezels  
van je lichaam.

Je hield van mensen, vrienden, idealen.

Je gaf je woord, dat blééf gegeven.

Zonder grootspraak, hielp je iedereen  
zoals je kon.

We zullen je missen.

Voor ieder van ons was je sterk of zacht.

We blijven ons herinneren

die moedige vrouw

die nu, ergens... waar... wonen zal.

De families VAN WIELENDAELE

WAUTERS

VAN WAYENBERGE

GABRIELS

danken U voor de blijken van  
deelneming en uw gebed.

---

Rouw. V.d. Driessche

van de maele