

De dood is zacht voor die Gods liefde in hun hart dragen.



## GEDENK IN UW GEBED

de Heer

**Cyriel-Victor Van Wielendaele**

weduwnaar van wijlen

**Mevrouw Irma Faingnaert.**

**Ijveraar van de Mannenbond van het H. Hart  
en andere godvruchtige genootschappen.**

Geboren te Nederbrakel de 18 december 1887,  
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en  
de Pauselijke Zegen «In Articulo Mortis» en zacht in de  
Heer ontslapen te Oprakel, de 18 juli 1960.

De duurzame overledene leefde voor God en zijn kinderen in de stille vervulling van zijn plichten.

Hij was de goede en joviale man : de Heer had hem een opgeruimd gemoed geschonken ; hij leefde naar zijn geloof ; zijn godsvrucht was diep gemeend : dat bewees hij door zijn trouw aan de Bond van het H. Hart en door zijn werk als ijveraar goed te vervullen.

Hij was de liefdevolle vader : met wijs beleid en met een warm hart heeft hij zijn huisgezin verzorgd en zijn

kinderen grootgebracht volgens Gods H. Wil. Hij deelde in hun vreugde en bemoedigde hen in hun kommer. Zulke vader kunnen de kinderen niet vergeten. Hij zal voortleven in hun gedachten en gebeden.

Vaartwel, geliefde kinderen en kleinkind. Ik dank U omdat gij mij onverpoosd en zo liefdevol hebt bijgestaan. Blijft elkander beminnen. Bidt voor mij en voor moeder zaliger, en gij, mijn zoon priester-missionaris, die ik in mijn laatste dagen zozeer miste, wees mij dagelijks in-dachtig in het H. Misoffer.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.



**Om uw gebeden en blijken  
van genegenheid danken U :**

Juffrouw Maria Van Wielendaele,  
De Heer en Mevrouw Omer Van Wielendaele-Van den  
Haute en hun kind Hildeke,  
Eerwaarde Pater Lucien Van Wielendaele, Witte Pater,  
missionaris in Bunia (Republiek Kongo),  
De families Van Wielendaele, Faingnaert, Van Twembeke.