



Dankbaar aandenken aan  
een lief en zachtmoedig man

DE HEER

## Gerard VAN WIELENDAELE

geboren te Nederbrakel op 27 oktober 1911  
en overleden te Zegelsem op 6 maart 1994 in  
de veertigdagentijd op weg naar Pasen.

---

Echtnoot van,  
Marie-Jozef Vindevoghel.

Vader van,  
Fons en Chris Van Wielendaele-Vandewalle.  
Hubert en Rita Van Wielendaele-Renders.

Grootvader van,  
Tim en Lien Van Wielendaele  
Annemie, Pieter en Wouter Van Wielendaele.

Zijn gevoel voor humor en zijn grote  
werkkracht blijven ons levendig nabij.

*Het rood aan de einder is avondrood.  
Hoe moeilijk valt het neigen  
voor een boom oud en naakt?  
Die rilt in zijn twijgen  
als d'oosterwind hem kraakt.  
Zo moe van wachtend zwijgen  
- In stille winter tuin -  
op zon en groene twijgen  
met lentedroom in kruin,  
staat hij nog trots te beven  
al kampend met de wind.  
Zo'n boom wil zich niet geven  
maar ... striemend ... wint de wind.*

Zo was vader.

Een goed man, die geen uren telde,  
en zijn beste krachten gaf op de velden ...  
Moge de Heer nu tot hem zeggen:  
"Welgedaan, goede en trouwe dienaar,  
treed binnen in de vreugde van Uw Heer".

---

De familie  
dankt u voor uw medeleven  
en uw gelovig gebed.

---

Druk. Lelieur-Van Lancker, Petegem