

†

Hoopvol uitzierend naar de wederkomst van de Heer zijn wij in geloof verenigd bij het afscheid van  
DE HEER

## **Ghislain VAN WIELENDAELE**

**echtgenoot van Mevrouw Christiane D'HAEYER,**

geboren te Nederbrakel op 12 maart 1936  
en godvruchtig thuis overleden op 21 juli 1988.  
Gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken.  
Hij werd begraven te Brakel, na de plechtige  
uitvaartdienst in de dekenale kerk op 28 juli 1988.  
Lid van de Sint-Jozefsgilde te Everbeek.

Wij buigen nederig ons hoofd voor God bij  
het afscheid van deze man in de volle bloei van  
zijn leven. Ghislain, je eenvoud, je hartelijke  
omgang, je klaar-staan voor iedereen zullen we  
missen. Je had vele vrienden gemaakt in je werk-  
kring en ook tijdens je vrijetijdsbesteding, vooral  
in de voetbalsport. Je levensblijheid, je ernst  
en humor werkten aanstekelig op jonge mensen.

Sinds geruime tijd was je ziek. Verschillende  
malen ging je naar het ziekenhuis, om dan weer  
thuis te komen met 'n vonkje nieuwe hoop. In  
stille en met bewonderenswaardig geduld heb  
je het zware kruis gedragen, om hen, die je zo  
nabij waren, geen onnodig verdriet aan te doen.  
Het viel je zwaar niet meer te kunnen werken.

Je bent nooit in paniek geraakt bij de lang-  
zame afbraak van je lichaam. Je machteloosheid  
veroorzaakte geen wanhoop. Je was altijd ge-  
lovig-berustend, bezorgd om het welzijn van je  
gezin. Je was moedig in moeilijke dagen, ge-  
steund door talloze liefdevolle zorgen en attenties  
van je echtgenote en je dochter.

Ghislain, vandaag geven wij je uit onze  
handen terug aan de Schepper van alle leven.

Wij zijn bedroefd, maar ook dankbaar voor  
je voorbeeld van christelijke levensmoed. Moge  
hij nu rusten in vrede. Blijven wij dankbaar  
verenigd met hem in de rotsvaste overtuiging  
op 'n uiteindelijk weerzien bij God.

Moge O.-L.-Vrouw van Lourdes allen troosten  
die bedroefd achterblijven.

Namis : woensdag 7 september 1988 om 19.30 u.  
te Nederbrakel.

Oprechte dank aan allen voor 't gebed en  
't meelevens bij de ziekte, 't overlijden en de  
begrafenis van hem, die ons zo dierbaar was.

De families VAN WIELENDAELE, D'HAEYER.

Drukk. L. De Ruyver, Brakel  
Rouwleiding bvba RAOUL, Brakel