

Het leven heeft geen andere waarde dan om de eeuwigheid te verdienen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Henri Van Wielendaele

Rustend ambtenaar der Posterijen
Ridder in de Leopoldsorde
Medalie en Kruis van 1e klas

geboren te Nederbrakel de 15 maart 1877 en aldaar overleden de 6 oktober 1956.

Men biedt weerstand aan het vuur, het water, het zwaard, maar de dood komt en niemand is er die tegenstand biedt : hij overwint allen.

Zijn kracht verliethem, zijn gelaat veranderde, hij werd onmachtig en al zijn krachten bezwaken.

Het gewichtigste in 't leven, is te sterven in vrede met God. Werkt dan aan uw zaligheid zolang het dag is, want eenmaal komt de nacht, waarin niemand meer werken kan. (Jo. 9, 4)

Waakt, omdat gij niet weet, op wat uur uw Heer komen zal. Daarom weest bereid, want op een uur dat gij het niet meent zal de zoon des mensen komen. (Matt 24)

Mij omgaven stervensweeën en gevaren der hel overvielen mij; kwelling vond ik en smart. In mijn angst keek ik rondom mij en ik vond geen hulp. Tot U, mijn God, heb ik dan opgezien; uit de diepten riep ik tot U : „o Heer, geef gehoor aan mijn stem. Zo gij op ongerechtigheden acht geeft, wie zal bestand zijn?" Maar bij de Heer is barmhartigheid en in ruime mate verlossing. (Ps.)

De afgestorvene was eenvoudig en vreedzaam minzaam in omgang en goed. Zijn ambtsplichten van trouwe bediende vervulde hij stipt en nauwkeurig. Gaarne bewees hij diersten. Ook in zijn omgeving werd hij geacht en bemind.

Schenk vergiffenis, wij bidden U, o Heer, aan de ziel van uw dienaar, opdat hij dood aan de wereld voor U leve; en wil door uw barmhartige goedgunstigheid vergeven wat hij door de zwakheid van het vlees in de menselijke omgang misdaan heeft. Door O H. Jezus-Christus. Amen. (mis d. overl.)

Geliefde broeder, familieleden en vrienden, één zaak vraag ik van u allen mij in uw gebeden in-dachtig te zijn.

Barmhartige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige rust.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid! 3000. a.



Mijnheer Odilon VAN WIELENDAELE;
De kinderen en kleinkinderen v. wijlen
Mr en Mw Francois VAN WIELENDAELE
De familiën VAN WIELENDAELE, SPE-
LIERS, BIEBUYCK en DE VIDTS

danken U van harte voor
uw gebeden en uw bliken
van deelneming in hun rouw