



Onze Vader,  
die in de hemel zijt,  
bewaar in Uw en onze liefde

## **Maria VAN WIELENDAAELE**

geboren te Nederbrakel op 14 augustus 1910  
en overleden te Oprakel op 22 maart 1999  
in de veertigdagentijd op weg naar Pasen.

Haar werklust en levensoptimisme  
zullen we voor altijd  
in ons hart bewaren.

Marie-Jozef Van Wielendaele - Vindevoghel  
Fons en Chris Van Wielendaele - Vandewalle  
Bert en Rita Van Wielendaele - Renders

danken u voor uw medeleven  
en uw gelovig gebed.

Namis op vrijdag 23 april 1999 om 18u30  
in de decanale kerk te Nederbrakel.

Het zal in alle vroegte zijn  
als toen.

De steen is weggerold.  
Ik ben uit de grond opgestaan.  
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.  
Ik loop en struikel niet.  
Ik spreek en versta mijzelf.  
Mensen komen mij tegemoet -  
wij zijn in bekenden veranderd.

Het zal in alle vroegte zijn  
als toen.

De ochtendmist trekt op.  
Ik dacht een dorre vlakte te zien.  
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren  
waarin de korrel zwelt.  
Bomen omranden het bouwland.  
Heuvels golven de verte in,  
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter,  
kristal geworden, verblindend,  
de zee die haar doden teruggaf.

Wij overnachten in elkaars schaduw.  
Wij worden wakker van het eerste licht.  
Alsof iemand ons bij naam en toenaam  
heeft geroepen.

Dan zal ik leven.

*Huub Oosterhuis*