

Welaan dan, gij goede en trouwe dienaar, treed binnen in de vreugd van Uw Heer. (Ev. Mt.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PIETER-JOZEF VAN WIELENDAELE

zoon van wijlen

JAN-BAPTIST en ROSALIE VAN TWEMBEKE

Geboren te Nederbrakel de 18 februari 1879 en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 25 april 1956. Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Hij was erelid van de H. Hartbond, het Xaverianen-genootschap en alle godvruchtige verenigingen.



Op zijn liidens- en stervenssponde mocht deze dierbare overledene in volle oprechtheid de apostel nazeggen: "ik heb de goede strijd gestreden...". Wij hebben hem allen gekend als de goede, brave, voorbeeldige man, de vrome christen die al wel-doende voorbijging. Ongehuwd was hij voor gans de familie in alle noden de helpende hand, de toevlucht en de troost, want 'nonkel Jef, was voor alle familieleden gelijk zijn patroon, de H. Jozef, "de Voedstervader". Voor de evenaaste was hij de minzame man die vele mensen dienst en hulp bewees, also het voorbeeld gevend van de christelijke onderlinge liefde. Om al dat goede en schone werd hij nu door O. L. Heer beloond: zijn dood was rustig, zijn zaligheid is nu eeuwig, want de dood is de voorbode van de Eeuwigheid.

Dierbare Zusters, Broer, Familieleden, in mijn stervensuur was ik oprecht gelukkig en dat weze U een geruststelling. Ik dank U voor uwe goede zorgen en liefdevolle toewijding. Toont mij nu verder uw liefde met veel voor mij te bidden en te offeren. Vaart allen wel, leeft braaf en deugdzaam. Tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.



Uw welgemeende en christene deelneming was voor ons een zalvende blijk van tegenwoordigheid en troost:

De families VAN WIELENDAELE,
VAN TWEMBEKE, en VAN DER
LINDEN danken U hiervoor.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt