

Laat nu, o Heer, uw dienaar in vrede gaan. Ev. Luc.

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

René VAN WIELENDAELE

weduwnaar van Mevrouw

Clementine DE WOLF

Geboren te Nederbrakel, de 11 Januari 1883 en er
godvruchtig overleden, de 5 Maart 1953,
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

Lid van de H. Haribond en Xaverianengenootschap.

De dierbare overledene leefde onder ons als een treffend voorbeeld van godvrezende mens, vol van geloof en ongeveinsde godsdienstigheid, eenvoudig en rechtschapen, gemoedelijk en menslievend in zijn omgang met de evennaaste. Maar boven alles was hij een wijze echtgenoot en plichtbewuste vader, die ijverde voor het stoffelijk en geestelijk welzijn van zijn kinderen. Geen wonder dan ook dat nu de kinderen diep bedroefd rond zijn stoffelijk overschot staan wenen, want zij voelen nu pas wie ze verloren hebben: hun raadsman, hun leidsman. Maar zij mogen gerust zijn in vaders lot: O. L. Heer bespaarde hun goede vader de benauwdheden der dood en schonk hem de kroon van een verdienstelijk leven. De rust der ziel immers in het stervensuur is de beloning van een deugdzaam leven en het begin ener gelukzalige onsterfelijkheid.

Duurbare Kinderen, Kleinkinderen en Familieleiden, we hoopten nog menige jaren samen gelukkig te mogen blijven, maar O. L. Heer heeft het anders geschikt. Ik verlaat u met de zoete herinnering aan uw liefde en genegenheid. De dood brengt mij de pijn van u gescheiden te zijn, maar hij schenkt mij ook de vreugde moeder te zullen wedervinden in eeuwige blijdschap. Die gedachte weze dan ook uw troost. Bewaart intussen mijn aandenken alsook dat van moeder, trouw in uw hart met veel voor ons te bidden. Vaart allen wel en leeft schoon in eer en deugd. God zegene U allen en beware U! Tot weerziens hierboven!

Goedertieren Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De 4 akten a. u. b.

Uw gebed en uw deelneming in onze rouw was een troost voor ons.

Mijnheer en Mevrouw Nestor VAN WIELENDAELE-VERLOO en kinderen ;
Mijnheer Cyriel VAN WIELENDAELE ;
De familiën VAN WIELENDAELE, VAN TWEMBEKE, DE WOLF en ASSEZ.

BEDANKEN.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel