



Gedenk in uw gebed en verder leven
de heer

Richard Van Wielendaele

echtgenoot van mevrouw
Ludovica-Maria Van De Catsijne

geboren te Deftinge op 13 december 1900 en
zacht naar het Vaderhuis teruggekeerd te
Oudenaarde op 10 november 1974. Voorbereid
en gesterkt door de heilige sacramenten van
de zieken.

Lid van de plaatselijke Mijnwerkersgilde

We treuren terecht, maar met kristelijke ge-
latenheid om het plots heengaan van een dier-
bare echtgenoot en vader. Maar ons hart is ook
vervuld van diepe dankbaarheid omdat hij zo
schoon zijn opdracht heeft vervuld en zijn
levenstaak heeft volbracht.

Een rijkgevuuld leven van hard werken, zorgen,
en geen rust kennend, heeft hij voleind : moedig
en vol energie heeft hij de levenskansen aan
gepakt voor het geluk en de welvaart van
echtgenote en kinderen. Zijn laatste levens-
maanden waren vredig maar vol zware beproe-
vingen. Hij mocht gelukkig terugblikken op de
vijftig jaren gezinsleven, maar dit geluk werd
getemperd bij het ziekbed van zijn brave echtge-
note. Zijn laatste tocht was naar de kapel van het

ziekenhuis voor H. Mis en Communie : de beste
voorbereiding voor de grote reis. Rustig is hij
heengegaan, maar zeker van het welkomwoord
van de hemelse Vader : " Kom, trouwe en goeie
vriend, treed binnen in de eeuwige vreugde ".
Beminde echtgenote, spijtig dat we mekaar niet
voor het laatst een kruisje konden geven : teken
van onze huwelijkstrouw en krachtige inzet voor
leven en sterven. U ben ik veel verschuldigd om
onze gezinstak tot een schoon einde te brengen.
Eeuwige dank. De Heer zal uw troost en hoop
blijven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, we zijn
elkaars vreugde en zorgen geweest, dank voor
dit alles. Blijft nu moeders troost en sterkte en
laat ons in diezelfde liefde bidden en volharden.
Beste broers, zusters, schoonzusters en schoon-
broers, genegen dank om uw trouwe steun vooral
in deze zware beproeving voor ons gezin. De
Heer zal uw loon er voor zijn.
Goeie geburen, vrienden, werkmakkers, vaartwel
en laat onze liefde niet breken bij het graf.

De families

VAN WIELENDAELE, VAN WAYENBERGHE,
VAN DE CATSIJNE, VAN WELDE,

danken U voor uw gebeden en blijken
van deelneming hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Deftinge